

# Mästarens artiklar

**- genom Benjamin Creme**

Nedanstående lista består till största delen av svenska översättningar av artiklar från engelskspråkiga tidskriften 'Share International magazine'.

Mästaren är en äldre medlem i den andliga gruppen av Vidsomens mästare. Hans namn, som är välbekant inom esoteriska kretsar, avslöjas inte av olika skäl. Benjamin Creme var i konstant telepatisk kontakt med denne Mästare, som har dikterat sina månatliga artiklar för honom sedan 1982.

# 2018

*November*

## **Föregångare**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (juli/augusti 2012)

Idag finns bland mänskligheten ett ökande antal *kvinnor* och män vilka är sysselsatta med att utarbeta de principer som den nya civilisationen kommer att vara uppbyggd på. De finns i nästan varje land och de sprider de läror vilka återspeglar kvaliteterna för Vattumannens Tidsålder. De går att finna inom varje område av det mänskliga livet och man känner igen dem på deras altruism och entusiastiska gensvar på människors behov. De är föregångare utsända för att förbereda människor inför erfarenheterna som kommer att känneteckna den Nya Tidsåldern. Några få av dem arbetar medvetet, medvetna om sitt uppdrag att hjälpa en värld som brottas med problem och medvetna om sitt samband med den Andliga Hierarkin, men majoriteten arbetar enbart utifrån sitt hjärtas kall och sin önskan att hjälpa.

Snart kommer det att bli uppenbart för många att deras idéer finner genklang över hela världen, att en stor förberedd grupp arbetar och med hög röst ger uttryck för människors längtan efter förändring, och följderna för samhället som denna förändring oundvikligen kommer att medföra. Dessa förändringar går till kärnan av människans problem idag, nämligen separationen mellan människor och mellan länder, vilket hotar freden i världen. Utan dessa förändringar står mänskligheten på randen till en katastrof, då kommersialismens otyglade framfart in i varje aspekt av det mänskliga livet, hotar den mänskliga rasens fortsatta existens.

Mer och mer ses människor som överflödiga i en kamp för överlevnad, likt schackpjäser i ett gigantiskt spel i jakten på pengar. Förtroendet människor emellan och social samhörighet finns ingenstans i denna rovlystna tävlan om

vinst till varje pris. Inte så länge till kan mänskligheten uthärda påfrestningen av denna kamp, i vilken människor tar ställning för kärlek eller sanslös girighet.

Bakom kulisserna underblåser Maitreya och Hans Grupp denna konflikt och mer och mer börjar människor gradvis se sin väg. Med ökande vilja uttrycker de högt behovet av förändring och följer förslagen från de visionära kvinnor och män som visar vägen.

Så arbetar Maitreya för allas bästa och frammanar det bästa människor kan erbjuda och visar det bästa som människor kan bli. Hierarkin ser med glädje på denna betydelsefulla kamp för mänsklighetens framtid och är säkra på utgången – övervinnandet av både girighet och hopplöshet och den mänskliga andens seger.

*Oktober*

## **Slutet på korruptionen**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (april 2005)

I allt högre grad börjar nationerna uppmärksamma ett uråldrigt problem, nämligen korruption. I vissa delar av världen har korruption i århundraden varit ett sätt att leva. Detta har gynnat fåtalet, naturligtvis på bekostnad av de många. Under otaliga tidsåldrar har korrupta ledare och mäktiga politiker skott sig på de skatter som ålagts deras olika undersåtar och medborgare. I modern tid har de stora företagen i väst befunnits skyldiga till att "fiffila med bokföringen" i stor skala, medan det i öst tas för givet att det i varje transaktion behövs mutor.

Korruption är endemisk och löper genom vissa samhällen hela vägen från presidenten eller premiärministern till polisväsendet och idrotten. Valkorruptionen är oerhört utbredd, vilket nyligen genomförda val har visat, även i länder som mer uttalat är för frihet och demokrati. Sådana korrupta regeringar misslyckas och förråder sitt folk och avstår därmed sin rätt att styra.

Är det med all denna korruption möjligt att skapa det förtroende utan vilket framtiden för människor onekligen ter sig dyster? Utan förtroende skulle en rättvisare fördelning av resurserna vara ett hopplöst fall. Utan förtroende skulle de globala beslut som krävs för att bevara vårt planetära hem aldrig tas. Utan välsignat och välgörande förtroende skulle människorna förlora sin

rätt att förvalta planeten jorden och förhindra sin vidareutveckling, för eoner framåt.

Så skulle det bli, och därmed bör människorna omedelbart ta itu med den nedbrytande effekten som korruptionen har på varje samhällsskikt och i alla vinklar och vrår av vårt liv här på jorden.

För att hjälpa människor att göra detta kan ni vara säkra på att Maitreya kommer att anstränga sig noggsamt för att visa människorna på den undergrävande effekt som korruptionen har i alla dess många manifestationer. Han kommer att visa att om människor ska kunna bli de gudar som de i huvudsak är, måste de överge sitt tidigare handlande i form av bedrägeri och undanflykt. För att ta itu med de allvarliga miljöproblemen kommer han att förklara att människor måste arbeta tillsammans, i förtroende. Maitreya kommer att betona att utan förtroende kan ytterst lite åstadkommas. Nationernas ledare är själva så präglade av korruption att de inte litar på någon.

Maitreya kommer att visa att människor bara har ett val att skapa det nödvändiga förtroendet: att fördela den här frikostiga jordens gåvor jämnare över hela världen, och därmed för evigt få ett slut på svälten och fattigdomen för de miljoner människor som dör mitt i överflödet.

Kommer ledarna att lyssna på Maitreyas ord? Till största delen nej, kanske inte till en början. Men snart kommer människor överallt att höra och se visheten i Maitreyas råd. De kommer att säga amen till hans kloka ord och stödja hans sak. Världsopinionen kommer att finna sin röst och sin mentor, och mot dess kraft kommer de giriga diktatorernas och de korrupta politikernas motstånd att blekna bort. Så kommer det att bli, och så kommer reningen och omvandlingen av denna värld att ta sin början.

## *September*

# **De Vise återvänder**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (1985)

Sällan i världshistorien har det funnits en tid lik denna, en tid av sådan omskakande förändring och löfte för människan. När det stora hjulet ännu en gång vänder så kommer människan att upptäcka ny mening och nytt syfte bakom de yttre manifestationerna i sitt liv och på nytt komma i kontakt med källan till all visdom och inspiration. Efter lång förberedelse återvänder den

urtida gruppen av De som Vet, den andliga Hierarkin, till människans värld, redo att ingjuta sanningens och kunskapens frön, som kommer att ta människor till de höjder där Gudarna leende ser ner.

Inom en nära framtid kommer människorna att lära känna Visdomens Mästare som sina vänner och allierade på evolutionens långa väg, som sina guider och mentorer i en växande medvetenhet om den Plan dessa tjänar, som deras garanti för framtiden och planens utförande.

För närvarande samlar mästarna sina styrkor för angreppet mot tyranni och girighet, exploatering och habegär. De vet att inte alla människor är redo för de förändringar som måste ske, men de vet också att de allra flesta människor önskar en ny dimension i livet och är redo för de gärningar och uppoffringar som kommer att leda till detta. De kommer inte vara långsamma med att svara an på de Storas rådgivning. Gör dig redo att möta dem och svara på deras kallelse. Gör dig redo att agera och bistå dem i deras uppgift. Gör dig också redo för inflödet av nytt ljus, nytt liv och ny kunskap som kommer att strömma från dem in till världen.

Så kommer alla att förändras. Så kommer det gamla att svepas bort och en ny era påbörjas. Så kommer Lärarna att ge människor ny livskraft och skapa förutsättningar för utvecklingen av en ny människa.

Den nya människan kommer att visa sin trohet mot sanningen att mänskligheten är En, den hålls ihop av kärlekens kraft, genom sin tolerans och harmlöshet och genom sin korrekta relation till alla riken. Den nya människan kommer att bli känd genom sin förmåga till rätt handling, som är intuitivt förstådd, och genom sin förmåga att korrekt tolka Guds vilja. Således kommer så småningom den Gud att framträda, som finns i hjärtat hos alla människor, och som nu slumrande väntar på att framträda genom människans handlingar.

Nyckeln till denna utveckling ligger i den ökande graden av samarbete mellan Mästarna och människorna. Härigenom kommer det att växa fram ett band så djupt att inget kan bryta det, och därigenom skapas den kanal för visdom, kärlek och kunskap som Mästarna skänker. Deras gudomlighet kommer att framkalla det gudomliga i människan, och människor kommer att upptäcka att de för evigt själva varit gudar.

Allt detta kommer inte att ske på en dag, men långsamt och säkert kommer den gudomliga människan att svara an på den gudomliga kärlekens och visdomens eld som utstrålar från Mästarna. De kommer att samlas runt den elden och finna återspeglingsen av deras framtid bland flammorna. Så kommer det att bli, för så har det blivit bestämt av Livets Herre själv.

Snart kommer Mästarna att kunna ses och lära kännas för vad de är - Guiderna och lärarna för den mänskliga rasen, mänsklighetens äldre bröder, de Vise i vars händer världens öde vilar. Välkomna dem mitt ibland er och var beredda att tjäna tillsammans med dem. Var generösa med ert erbjudande

om tjänande och bli deras medarbetare. Vet att de känner till vägen och tar er med till Frihetens portar.

*Juli / augusti*

## **Ett återkommande val**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (juli/augusti 1996)

Tiden är nära för mänsklighetens stora beslut. Även Mästarna ser fram emot detta avgörande ögonblick. Det är endast ett fåtal bland folkmassorna som känner till betydelsen av denna tid. Människorna har ett val: att obekymrat kasta sig huvudstupa mot katastrofen, eller att helga alla människors liv genom att återskapa rättvisa och frihet.

Det är naturligtvis ett ständigt återkommande val, ställt i fokus nu mer än någonsin tidigare. Aldrig förr har så mycket varit beroende av människors korrekta beslut, för människan har idag ett vapen i sin hand med okontrollerbar kraft att förstöra. Därför är behovet av lugn och noggrann eftertanke stort.

För att göra det möjligt för människor att förstå konsekvenserna av deras handlingar står Maitreya redo att träda in i den offentliga sfären. Han kommer att använda sin övertygande visdom och mana till sunt förstånd och fred. Han kommer att inspirera och undervisa. I växande antal kommer människor att ta efter hans handlingar och sätt, och med tiden kommer världen att följa hans kloka råd och återställa freden som är människornas födslorätt. Så kommer det att bli. På så sätt kommer Maitreya att uppfylla sitt löfte och sin plikt till mänskligheten.

Med otålighet väntar många på den här tiden, och de vet mycket lite om de många faktorer, kosmiska och andra, som måste balanseras av Maitreya för att uppfylla lagen. Ingenting får göras som bryter mot människans fria vilja. Inget annat än Lagen, och en förståelse av tiderna, kan påverka Maitreyas bedömning av tillfället som hans offentliga framträdande sker. En sak kan ni vara säkra på: inte ett ögonblicks försening kommer att tolereras av Maitreya, som skulle tillåta hans öppna tjänande uppdrag att börja. Han ensam är den som bedömer det ögonblicket. Vänta och lita på hans omdöme.

Den bedömningen vilar på kunskap som är okänd för människorna. Endast en kosmisk förståelse tillåter en korrekt bedömning. Trots detta måste

Maitreya göra viktiga beslut baserade på mindre och ständigt föränderliga data. Det är verkligen en fin linje som skiljer det nödvändiga från det möjliga.

Lita därför på kunnigheten i handlandet hos Kärlekens Avatar. Bli inte otåliga av den skenbara fördröjningen av hans framträdande, i det allomfattande nuet finns ingen sådan försening.

Inom kort kommer Människosonen att inta sin rättmätiga plats som mänsklighetens lärare. Glatt och villigt kommer majoriteten av människorna att följa hans råd och ta till sig av hans undervisning. Tacksamt kommer de, steg för steg att skapa framtida strukturer, och allteftersom utvecklingen tar fart kommer de gamla misstagen att dö ut, förlåtas och glömmas bort. Så kommer det att bli. Så kommer den Stora Herren och människornas ledare att uppfylla sitt öde, och så kommer mänskligheten att uppleva sann glädje.

*Juni*

## **Krigets hädelse**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2009)

Två gånger förra århundradet skakades världen av totalt krig, två fruktansvärda faser av ett krig, som kostade mänskligheten många miljoner liv. Båda var menade att vara "kriget som ändade alla krig", men fortfarande finns det de som intrigerar och planerar för ytterligare styrkeprövning med vapen av än större destruktivitet. Hur lång tid, måste vi fråga, kommer det att ta mänskligheten att inse att krig inte löser någonting, inte bevisar någonting utan endast bringar smärta och förlust för Jordens folk?

Ett viktigt skäl till mästarnas återkomst till den vanliga världen är just för att påminna människor om detta, och så influera deras tänkande för att de för alltid ska vända sig bort från krig. Så många nationer är idag innehavare av en atombomb, det mest destruktiva vapen som någonsin uppfunnits på planeten. I många miljoner år skulle Jorden vara en död planet, giftig och ödelagd. Människorna själva skulle tvingas återfödas på någon mörk planet långt borta, och på nytt börja den långa, långa vägen tillbaka till ljuset.

Ni kan vara förvissade om att Maitreya, när han mycket snart börjar framträda öppet, kommer att ställa mänskligheten inför detta problem och dess följder och erbjuda sin lösning och vägledning. Krig, kommer han att påminna mänskligheten om, är en hädelse, en avskyvärdhet, och ett brott mot alla människor, involverade eller ej. Krig, kommer han att säga, måste ses på

detta sätt om mänskligheten och de lägre rikena skall överleva.

Endast fördelning och rättvisa, kommer han att säga, kan säkra människans framtid. Sträva efter enhet och samarbete, för människorna på Jorden är Ett. ”Se din broder som dig själv” och ta det första steget till din gudomlighet. ”Ta din broders behov som mått för ditt handlande och lös världens problem. Det finns ingen annan väg.

Så kommer Maitreya att tala till Jordens folk. Så kommer han att försöka ändra riktningen på deras tänkande. Kommer folk att lyssna till och följa hans råd? Rädsla och föräringar fyller människors sinnen, gamla tankemönster sitter hårt och är svåra att förändra. Mer och mer kommer emellertid problemen och de personliga förlusterna till följd av dagens ekonomiska kollaps att sporra människor att söka nya sätt att leva och vända deras tankar till att dela med sig, till att skapa en mer rättvis och generös värld. Därmed är många redo att svara an på Maitreyas ord. Många är förstas inte redo att ändra sig.

Många är nöjda med den nuvarande situationen och förväntar sig en ”uppgång” på marknaden om inte alltför länge, då de åter igen kommer att göra pengar ur tomma intet till sina företag och sig själva. Även inom det religiösa fältet är det många som inte heller kommer att välkomna Maitreyas framträdande. I avsaknad av kunskap, och fasthållande vid sina dogmer skapade av människor, kommer de i Maitreya, Kärlekens herre, att se den onskans styggelse som de fruktar. Men inte alla. Många religiösa grupper runt om i världen har sett och hört Maitreyas ord förut, fastän i annan gestalt. De kommer att minnas den lärare som kom till dem och sådde delandets och rättvisans frön i deras sinnen, och närde deras mark med Livets Vatten från Vattumannen. Till slut kommer kravet på en bättre, rättvisare och säkrare värld att bli så stort att även de mest bigotta kommer att foga sina röster till ropet på förändring. Så kommer det att bli.

*Maj*

## **Människans gemenskap**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (oktober 2005)

Förr eller senare kommer realiteten om det ömsesidiga beroendet att uppdagas för nationerna och deras ledare. Denna insikt kommer att föra med sig en helt ny inställning till de problem som de idag brottas med och kommer



att leda till enklare och klokare lösningar av dessa svårigheter. En gradvis förändring av inställningen kommer att ersätta den nuvarande hårda konkurrensen och konfrontationen med ömsesidig förståelse och samarbete. Att alla länder inte kommer att fortsätta i samma riktning och i samma takt måste sägas, men metodens effektivitet och uppenbara förnuft kommer att uppmuntra till och med de minst optimistiska, till att så småningom se fördelarna för alla. Varje steg framåt kommer att cementera denna process och påskynda rörelsen mot samarbete. På detta sätt kommer ett hälsosammare förhållande att utvecklas mellan nationerna, som tids nog leder till en sann känsla av gemenskap.

Många mindre nationer känner redan till att ömsesidigt beroende är en realitet, men då de saknar makt, går deras röster förbi obemärkta. Stora och mäktiga nationer föraktar sådana föreställningar, deras självtillräckliga stolthet förblindar dem från att se sanningen om deras förhållande till världen.

Människan utvecklas långsamt och behöver tid för att experimentera och för att kunna göra betydande framsteg, och just därför blir dessa prestationer stabila och permanenta.

Förenta Nationerna är givetvis det forum där de mindre nationerna kan höja sina röster och höras. Detta är bara möjligt när säkerhetsrådet med sitt godtyckliga veto avskaffas. Det har överskridit sin användbarhet och måste snart ge upphov till en FN-församling som är fri från missbruk av makt och veto.

Då kommer vi att få se nationerna agera utan de begränsningar som införts av stormakternas veto och ekonomiska inblandning. De som talar högst om behovet av demokrati i främmande länder är märkligt nog de som är blinda inför dess frånvaro i FN:s korridorer.

Människor måste börja inse att folk i alla nationer är ett, jämlika och beroende av varandra. Ingen nation äger eller kan styra världen. Ingen nation kan stå ensam mot de övriga. Imperiernas och dominansens dagar är förbi. Människan befinner sig på tröskeln till en ny förståelse för sin roll på planeten Jorden. Detta innebär en förändring av förhållandet till medresenärerna på vägen till visdom och sann förvaltning av planetens rikedomar.

Vi, era Äldre Bröder, hjälper människor att genomgå denna förändring. Maitreya kommer att visa människor vad som är alternativet till handling och omvandling av världen. Han kommer visa att utan en förändrad riktning skulle framtiden komma att bli svår och tröstlös. Han kommer också att inspirera människor till att inse att det ömsesidiga beroendet utgör grunden för deras samhörighet.

*April*

## **De ungas strävan**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (maj 2013)

Det lär inte komma som någon överraskning för en intelligent läsare att de nuvarande kaotiska ekonomiska och därav följande sociala förhållandena, enligt vår uppskattning inte kommer att vara mycket längre. Vi ser inte heller en plötslig omvandling och återgång till myten om "status quo". Miljontals människor världen över har börjat känna smaken av frihet och kommer inte att låta sig förnekas dess välsignelse länge till.

Över hela världen, speciellt bland de unga, ger man uttryck för den starka önskan efter förändring. De unga vill ha en ny sorts värld, en ny struktur som inkluderar dem och deras strävan. De strävar efter rättvisa och fördelning, meningsfullt arbete och en möjlighet att tillgodose sina familjers behov och ge dem fred. Alltför länge har de levt i fattigdom och obemärkthet, utan att kunna påverka sina egna liv.

Från och med nu måste världens regeringar verkligen ta hänsyn till dessa önskningar från den hittills tysta majoriteten, och ändra sina planer därefter. De rika "godsägarna" kommer att finna det svårt att upprätthålla de enorma skillnaderna mellan sitt sätt att leva och den genomsnittlige "bondens", eftersom ropet på jämlikhet driver fram en förändring. Det kommer att stå klart att den nuvarande uppdelningen av den ekonomiska makten ligger till grund för instabiliteten i världens finanser.

Den gamla ordningen håller på att kollapsa och ingen regering kan stoppa denna process. De nya energierna från Vattumannen växer sig starkare, och bryter sönder den gamla korrupta och dekadenta ordningen. De som är unga, och unga i sina hjärtan, är de som först märker av denna nya strävan efter rättvisa. Önskan om rätta relationer väller upp starkt i de ungas hjärtan.

Under tiden fortsätter Maitreya sina framsteg bland nationerna, och talar fritt om behovet av rättvisa, fördelning och kärlek. Dessa idéer får många efterföljare när spänningarna, orsakade av dagens förhållanden, gör sig gällande världen över. I USA och Mexiko, i Brasilien och nu i Ryssland, klagar Maitreya för sina åhörare vilka alternativ mänskligheten har: att fortsätta den nuvarande sanslösa och giriga vägen mot undergång, eller att se världen som en, på väg till perfektion, som bröder och systrar; att se att bara fördelning och rättvisa kommer att ge oss den fred vi alla önskar och en

värld som blomstrar enligt Planen, och på så sätt finna vår väg tillbaka till den Sanning och Skönhet vi en gång kände och värnade om.

## *Mars*

# Förändring mot enhet

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2011)

När människor till slut granskar sin nuvarande situation, kan de inte annat än medge att allt inte står rätt till med mänskligheten. De politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena är problemfyllda områden, som prövar alla länders resurser till det yttersta. Även de länder som för tillfället tycks vara ekonomiskt ledande har problem som förvägrar dem den frihet från bekymmer som deras rikedom egentligen borde medföra.

Vad är det som hindrar nationerna från att uppnå ett visst mått av balans och välmående? Varför kastas även gamla, rika och erfarna nationer plötsligt in i kaos och stridigheter? Varför denna kamp och smärta för så många? Vad förhindrar en större känsla och uttryck för enhet?

Svaren på dessa frågor är många och varierande, men den gemensamma övergripande faktorn är tiden, den tidpunkt i Jordens historia, då frågorna ställs.

Denna tid är inte lik någon annan i världshistorien. De förändringar som sker är betydelsefulla bortom mänsklig förståelse och kommer, fundamentalt och för alltid, att förändra livet, som vi nu ser det.

Dessa förändringar sker på alla plan, några långsamt i jordskorpans själva struktur, andra i allt snabbare takt vilket utmanar människors förmåga till korrekt respons.

I detta sammanhang är bakåtsträvande politikens urvattnade idéer, präglade av ställningens och maktens glamour, till ingen nytta. Idag är det istället folket som gått före sina ledare och som högljutt ger röst åt sin insikt och sina behov. I land efter land blir folkets röst alltmer fokuserad och distinkt. Miljoner har nu undervisats och är säkra på sina behov av fred, arbete och hopp för framtiden. Dessutom börjar en större känsla av enhet genomsyra deras förväntningar och krav. De vet att de inte är ensamma i världen utan har bröder och systrar överallt, med samma problem och behov.

Även om de inte är medvetna om Hans närvaro och vägledning så reagerar de på Maitreyas inflytande och energi och skapar därigenom den framtida strukturen.

*Januari / februari*

## **Segern är säkrad**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (1984)

Det blir allt tydligare att konflikten mellan Gott och Ont vinnas av Ljusets Krafter. Gradvis får det Goda övertaget i denna urgamla kamp om människornas sinnen och hjärtan. För vissa kan det tyckas vara ett förvånande uttalande, mot bakgrund av de spänningar och klyftor som finns i världen. Men så är fallet, och om ni hade sett världen och dess händelser som vi, de Äldre Bröderna, gör, skulle ni se en värld som genomgår en extraordinär förvandling.

På alla håll finns det bevis för att den gamla ordningen faller samman. Gammalt hat splittrar folk och laglöshet råder, men överallt finns tecken på att en ny anda väcks hos människan, en ny känsla av ansvar och en förnyad vördnad för livet i alla dess former.

Många är uttrycken för denna nya skönhet, många och underbara är framtidsvisionerna som öppnas för mänskligheten. Människan står ännu bara vid tröskeln, till en ny början, men redan finns tecken på framsteg för de som har ögon att se med.

Vi bevittnar nu en polarisering som tvingar mänskligheten att välja. Så skrämmande är farorna med nuvarande sätt att leva att människans ande revolterar och söker efter det nya. På så sätt kommer människan fram till ett igenkännande av Guds Vilja. Bakom allt finns Planen, som förkroppsligar den Viljan, och medvetet eller inte, står människor nu redo att genomföra den planen.

Överallt bildas grupper av människor för att ge uttryck för det nya. Inspirerade av kärlek och nödvändighet ser de framför sig en enklare och sundare väg. De ser att det från dagens obalanser och spänningar, måste växa fram rättvisa och harmoni. De vet att de är gudomliga och kan utföra mirakulösa förändringar. De känner av tidens behov och ägnar sig åt tjänande. De representerar det goda i varje land.

Många är vägarna till Gud, men den snabbaste och säkraste är Tjänandets

väg. Ingen annan väg förkroppsligar så fullständigt Guds natur. Inta er plats på den här vägen och följ er själs uppmaning. Följ anvisningarna i ert hjärta och bli medvetna om världens behov. Vet att när ni träder in på tjänandets väg, så accepterar ni er plats inom Planen, och finner er själva väl etablerade på vägen till Gud.

Då kommer Vi, era Äldre Bröder, att stå redo. Snabbt kommer vi att ta tillfället i akt att hjälpa er på vägen, sporra er och visa er områden för tjänande. Så kan ni ansluta er till oss och hjälpa oss i vårt arbete. Gör detta till ert syfte och anslut er till skarorna av tjänare i världen. Ta er plats vid vår sida och arbeta tillsammans med Ljusets Krafter. Segern är säkrad men måste kämpas för att vinnas.

Var inte rädda även om ni omges av kaos och spänningar. Rädsla har ingen plats i nuvarande situation; se det snarare som en utmaning för er tillit.

# 2017

*December*

## **Maitreyas löfte**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (november 2011)

Medan många människor fortsätter tro att nuvarande system för bankväsende och aktiemarknad är nödvändiga, så kommer fler och fler till slutsatsen att de spelat ut sin roll och snart måste ersättas. Alltför många blir lidande av effekterna av ohämmad girighet och längtar efter större rättvisa och ärlighet för att kunna överleva i vad som så lättvindigt kallas det "rådande ekonomiska klimatet". Innan den ekonomiska kollapsen 2008 fanns det, åtminstone i den mer utvecklade världen, ett överflöd av pengar. Människor hade arbete och hus att bo i och nya miljonärer tillkom varje dag. På andra håll svalt likväl miljontals människor och ännu fler miljoner människor gick hungriga, men för vissa fanns det gott om pengar och livet kändes bra.

Vart har alla pengar tagit vägen? Vad har hänt med dem? Numera har ingen arbete och pengarna har försvunnit – in i bankerna och försvunnit. Och miljonärerna är nu miljardärer. Allt är mycket förbryllande. Man skulle kunna tro att ett trolleritrick eller ett bondfångarknep har spelats upp inför halva världen.

Kommer de gamla sätten, den gamla tiden tillbaka? Vill vi verkligen ha den tillbaka, med en daglig fördubbling av de rikas välfärd och med de fattiga som får nöja sig med smulorna från de rikas bord?

Överallt inser människor att en förändring håller på att ske och de sluter upp bakom den. De känner också av sin makt att agera och många dör för att visa den. De känner att den gamla tiden har överlevt sig själv. De känner att det

finns andra, bättre sätt att leva på och ser fram emot morgondagen. Sannerligen är de gamla metoderna döende, men håller ännu tillbaka utvecklingen. Hjulen vänder och det mäktiga Rom faller ännu en gång. Maitreyas eld tänds i oräkneliga miljoner människors hjärtan och de svarar an, ivriga att bygga en ny värld där rättvisa och harmoni råder. Maitreyas löfte är att denna nya värld är på väg.

*November*

## **Slutet på krig**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (mars 2006)

När tiden är inne för att räkna kostnaden, så kommer människor att bli förvånade och skämmas över krigets slöseri. Mer än någon annan mänsklig aktivitet förtär krig girigt resurser och liv. Ingen möda sparas i försöket att besegra "fienden", allt offeras för att uppnå segern. Så har människan utkämpat ständiga strider mot sina grannar och inte alltid i självförsvar. Ofta har krig använts för utvidgning av territorier, insamling av byte och i sin mest motbjudande form tillfångatagande av slavar. Krigsbyte är en fras som lättvindigt används för att beskriva det underliggande syftet för de flesta krig.

Idag har vi kommit till den tid när människor på allvar måste ta itu med uppgiften att sluta med krig. Människor måste förstå att det inte finns något problem eller någon situation som kräver krig för att lösas eller åtgärdas. Eftersom det förhåller sig så, måste alla länder agera tillsammans och för alltid avsluta människans destruktiva benägenhet.

Skulle de misslyckas med detta, skulle detta kunna hota människans själva existens. Fred är inte längre ett val för människorna. De har nu i sina händer det mest dödliga vapnet genom tiderna som, om det skulle användas i ett stort krig, skulle förstöra planeten och göra den livlös för eoner. Varför då utmana en sådan katastrof, ett sådant slut?

Man kan vara säker på att Maitreya kommer att tala på det viset vid sitt framträdande. Han kommer att visa människorna att små krig kan få fruktansvärda konsekvenser och leda mänskligheten snabbt utför mot självförstörelse. Han kommer att allvarsamt mana och styra mänskligheten bort från det otänkbara. Var vaksamma men inte rädda. Lita på att Maitreya

vist kommer att leda mänsklighetens agerande. Spela din roll i att utbilda dina bröder och systrar och gör därmed hans börda lättare.

Berätta för alla som vill lyssna, att den Förväntade är här och redo att öppet börja sitt uppdrag. Berätta att han förlitar sig på män och kvinnor av god vilja som kommer att arbeta för honom för fred och rättvisa, frihet och kärlek. Berätta detta för dem. Berätta att Maitreya har ett enkelt svar på världens problem. Rättvis fördelning kommer att skapa det förtroende som kommer att öppna dörren och människors hjärtan till den välsignade freden.

Då kommer ni att se en blomning av den mänskliga anden i broderskap och samarbete. Då kommer problemen och hindren att smälta bort och lösas genom en överflödande välvilja.

Så kommer att ske och så kommer vi att bevittna slutet på den vederstyggelse som heter krig. Sådan är Maitreyas avsikt och han står säker i sin vilja att lyckas.

#### **Redaktörens anmärkning:**

*Sorgligt nog, i ljuset av nuvarande konflikter i ett antal områden i världen, så finns behovet av att upprepa uppmaningen till mänskligheten att för gott avhålla sig från krig och konflikter. Lyckligtvis för världen, och för de som sitter fast i våldet och dess konsekvenser, så gör många invånare över hela världen ett korrekt val: vänder sina ryggar mot krig, och välkomnar de som flyr från det.*

**Share International** har beslutat att återge denna artikel av Benjamin Cremes Mästare, skriven 2006 med vetskapen om att fler och fler människor ser att framtiden endast kan komma till stånd genom rättvis fördelning och därmed innebära slutet på krig.



*Oktober*

## **Konsten att samarbeta**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2000)

Alltmer börjar människor förstå allvaret i de problem som de står inför idag. På alla fronter - politiskt, ekonomiskt och socialt – hopar sig dessa problem och orsakar mycket sorg och missmodiga huvudskakningar. Läger man därtill de miljöproblem som människans nonchalanta inställning till naturen och dess resurser har skapat, så ser framtiden för mänskligheten ännu dystrare ut. Långsamt kommer mänskligheten till insikt om att deras liv är i kris och att något radikalt måste göras innan det är för sent.

Vad kan då människan göra för att rädda sig från katastrof? Vilka åtgärder kan hon vidta för att åtminstone mildra hotet mot sitt välbefinnande?

Svaret är relativt enkelt men verkar vara svårt för människor att greppa, fångade, som de är, i sitt eget nät av präglingar.

Människor måste frigöra sig från konkurrenstänkandets gift, se dess glamour för vad den är, och genom att se alla människors enhet, omfamna ett samarbete för det allmännas bästa. Endast samarbete och rättvisa kommer att rädda människorna från den katastrof de skapat; endast samarbete och rättvisa, kommer att garantera deras framtid. Med tanke på detta, så har människan inget annat val än att acceptera samarbete som nyckeln till sin räddning.

När människor samarbetar i stället för att konkurrera, kommer de att upptäcka att det är som om en magisk dryck kommer in i deras liv. Den lätthet med vilka de långvariga problemen kommer att lösas kommer att förvåna, det omöjliga kommer att ge vika för den lättaste beröring, och bara genom samarbete kommer människorna att lära sig den sanna levnadskonsten. Så kommer det att bli, och så kommer människor att lära sig att uppskatta den skönhet i relationer som endast samarbete kan skänka. Genom samarbete kommer den nya civilisationen att byggas, den nya vetenskapen uppenbaras, och den nya förståelsen manifesteras. Så växer människorna tillsammans i upptäckten av sin gudomlighet. Så kommer de att känna glädjen och lyckan av den gemenskapen.

Mästarna, era äldre bröder, är inte främmande för samarbete. Samarbete spelar en central roll i allt som de gör. I det manifesterade brödrskapet, där tävlan är okänd, skulle det inte kunna vara på annat sätt.

Det är vår angelägna önskan att människor lär sig samarbetets konst, och för detta ändamål ska vi fungera som mentorer och undervisa genom exempel. Med tanke på hur befriande samarbete är, så är det förvånande att människorna har varit så senfärdiga med att lära sig dess glädje.

Konkurrensens tid går snabbt mot ett slut. Med dess upplösning kommer våld och krig, svält mitt i överflödet, girighet och separation likaledes att blekna bort ur minnet. Dessa sorger kommer att ersättas av ett välsignat samarbete för att garantera människorna sin grundläggande gudomlighet. Så kommer det att vara och så kommer människor att börja förstå en annan aspekt av Guds natur.

## *September*

# Väntan på det nya

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (november 1992)

Världen väntar. Inte med återhållen andning, men med en växande känsla av att händelserna rör sig mot en kris, vars utgång är osäker. Ingen vet vad som kommer att ske. De professionella, politiker såväl som ekonomer irrar hjälplöst i malströmmen, oförmögna att planera i de motstridiga riktningar som de tvingas att ta. Dagligen uppstår nya problem som sätter välviljan på prov hos de mest upplysta, medan spekulationens hänsynslösa girighet bakom kulisserna, får nationer ner på knä.

När en sådan situation uppstår, blir människor rädda och när de är rädda slår vreden till. Så är det idag i många delar av världen. En växande intolerans, gentemot flyktingar och utlänningar, missfärgar den demokratiska processen, då levnadsstandarden faller och säkerheten hotas. Politiska extremister som väntar i kulisserna, griper sina möjligheter och framträder för att leda tanklösa unga med det förflutna som förebild.

Ingenting kan stoppa den här förskjutningen mot kaos, eftersom marknadskrafterna krossar människornas liv i sitt oheliga grepp. Ingenting kan rädda denna civilisation, baserad som den är på konkurrens och girighet. Den gamla ordningen är döende; nej, den är redan död. Kommersialisering,

ett annat namn för mammon, har gjort intrång på lagen och blivit statsreligion runt om i världen.

Om människor vore ensamma i denna malström, så skulle deras belägenhet vara bedrövlig och deras öde verkligen dystert. Ingenstans skulle de kunna vända sig för att få stöd, ingen kunde de begära hjälp av. Krafter helt bortom deras kontroll skulle obevekligen driva dem till krig och SLUT skulle skrivas stort över människans liv på jorden.

Människan är dock inte ensam och har aldrig varit det. Med sina äldre bröder som stöd, gör hon sin resa under deras överinseende och vägledning; inte ensam, utan i följe av dem som har gått före och känner till vägen väl.

In till stormens centrum återvänder denna grupp av äldre bröder. En efter en intar de sina platser mitt ibland er, redo att erbjuda råd och stöd när de tillfrågas. I århundraden har de väntat på denna möjlighet att arbeta direkt i människornas värld. Nu kommer de och bär med sig visdomens och kärlekens gåvor. Under deras ledare, Maitreya, kommer de att vända människorna bort från självförstörelsens stup och öppna ett nytt kapitel i den mänskliga rasens historia.

Från ruinerna av det gamla kommer en ny civilisation att byggas av mänskliga händer under inspiration av Maitreya och hans grupp. Räds inte, för utgången är redan känd. Mänskligheten kommer att övervinna denna kristid och ingå ett nytt och bättre förhållande med sig själv, dess planet och dess källa. Maitreya har kommit för att göra allting nytt. Med eller utan vetenskap, väntar världen på det nya.

*Juli / augusti*

## **Kommersialismens gissel**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (maj 2009)

Om människan ska rädda denna planet från följderna av den globala uppvärmningen måste hon göra oändligt mycket mer än vad som planerats för att begränsa utsläppen av koldioxid, och på kortare tid än vad som allmänt accepteras som nödvändigt. Mänskligheten har varit långsam att erkänna farorna, och fortfarande vägrar många att ta problemen på allvar. Sådan

inställning riskerar utan tvekan planeten Jordens framtid. Som mest har mänskligheten tio till femton år på sig att skapa balans innan obotlig skada är skedd.

För att nå detta mål måste människor dramatiskt ändra sitt nuvarande levnadssätt och anamma enklare former för arbete och liv. De dagar är över då mänskligheten med vilje plundrade och skövlade planeten, utan en tanke på de efterföljande generationerna, och utan att vare sig se eller bry sig det minsta om miljön, som gradvis och oundvikligt har förfallit.

Varje år, sedan lång tid tillbaka, länsas stora områden av forntida urskog på livgivande träd för ren kommersiell vinning. Kommersialismen varslar i sanning illa för mänskligheten i takt med att dess grepp om människors liv hårdnar. Kommersialismen, säger Maitreya, är farligare för människor än atombomben, och den visar sin destruktiva kraft i det ekonomiska kaos som härskar i världen idag.

Hur länge ska det ta regeringar och deras folk att se detta? Hur länge till dröjer det innan kommersialismen pressar livsgnistan ur mänskligheten och själv förtvinar och dör? Mer och mer blir sanningen i dessa ord uppenbar och ofrånkomlig för miljontals människor, som nu plötsligt är arbetslösa och hemlösa och har förlorat allt hopp.

Detta har skapat en situation där Maitreya kan träda fram och börja arbeta öppet utan att kränka mänsklighetens fria vilja. Tålmodigt har Maitreya väntat i många år på denna stund, säker i sin vetskap om att de händelser som nu äger rum också skulle ske. Kommersialismen har blottat sina klor och visat sin kraft att skada. De stora massornas självbelåtenhet vänds nu i avsky och misstro mot kommersialismen och den gamla världsordningen. Människor världen över är till sist redo för en ny tolkning av meningen och syftet med livet, för delande, rättvisa och fred, för rätta relationer, broderskap och större lycka. De är till sist redo för Maitreyas budskap.

Givetvis har inte alla undergått denna förändring. Det finns många som inbillar sig att de kan vänta ut denna "konjunktursvacka" och åter bygga upp sina förmögenheter som förut. De mycket rika och listiga har inte förlorat någonting. Klyftan mellan dem själva och andra har bara vidgats till deras fördel. De förstår inte att denna tid inte liknar någon tidigare. Vi har nått slutet på den gamla världsordningen. Högre makter dikterar de förändringar som måste och kommer att ske, annars skulle inte något liv mer frodas på planeten Jorden.

De som är redo kommer snabbt att svara an på Maitreyas undervisning, när han enkelt och vältaligt sätter ord på deras djupt kända behov. Andra kommer att ta längre tid på sig att ge upp det de vant sig vid och för en tid misstycka. Med tiden kommer miljontals människor världen över att se behovet och logiken i de förändringar som är det enda som kommer att rädda planeten och dess folk.

*Juni*

## **Närmandet till Gudomligheten**

av Mästaren, genom Benjamin Creme, (juli/aug 2000)

Över hela världen börjar människor inse att deras långvariga övertygelser och uppfattningar är mindre säkra än de antagit. Sammanbrottet av deras sociala och politiska institutioner ifrågasätter värdet av deras vedertagna sätt att tänka och ställer människor inför ett dilemma; de nuvarande tänkesätten och handlingarna verkar inte längre fungera och de framtida formerna är än så länge oklara. Därför står människor obeslutsamma och väntar på vägledning, förlorade i ett försök att förgäves behålla det förflutna eller att förutsäga framtiden. I en sådan situation är människor mogna för förändring.

Få känner till riktningen eller omfattningen av de nödvändiga förändringarna, eller hur de kan uppnås, men gradvis går det upp för många att de nuvarande sätten att leva är i total avsaknad av mening och saknar all potential för mänsklig lycka. Stora skaror försöker därför "välja bort" kampen och söker tröst och jämvikt i det växande antalet religioner, filosofier och "sekt", gamla som nya. De förändringar som behövs verkar alltför omfattande och radikala för att sättas i rörelse av mänskliga händer eller sinnen, och de vänder sig inåt till Gud, som de antar, kontrollerar människors angelägenheter.

Om de bara visste att de själva är den Gud som väntar på ett tillfälle att manifesteras. De själva kontrollerar sina liv, på gott eller ont. Det är de, som genom sina handlingar vänder händelsernas hjul, som skapar konflikt eller fred, som sår olycka eller god vilja. Människor måste lära sig sin roll och medfödda förmåga i livet och således ta ansvaret för dess kvalitet och riktning. Om de inte gör det kommer de aldrig att lämna sin barndom bakom sig.

Maitreya träder nu in på världsarenan för att lära människor att de är potentiella gudar, att de faktiskt är kraftfulla, och att det endast är präglingar som håller dem i träldom genom vidskepelse och rädsla, konkurrens och girighet. Han kommer visa människorna hur de kan avstå från det förflutna och att de, under hans kloka vägledning, kan skapa en civilisation värdig människor som går sin gudomlighet till mötes. Dagen är inte långt borta då människor kommer att höra hans kallelse och då, svara an. Dagen är inte långt borta då människor kommer att veta att den långa mörka natten är över,

att tiden har anlönt för att välkomna det nya ljuset som har kommit in i världen.

Således kommer människor att påbörja återuppbyggnaden, en uppgift som kräver styrka och vilja hos alla. Alla behöver se den här tiden som ett tillfälle att tjäna och växa, för att uppfylla det öde som har fört dem till världen nu.

När människor i framtiden ser tillbaka på dessa kritiska dagar, kommer de att med förvåning och misstro, undra över hur vi med sådan lätthet kunnat tolerera dagens oegentligheter; den grymhet och det meningslösa lidandet som så besudlar våra liv. Maitreya kommer för att bekämpa denna gamla orätt och leda människor in i ljusets tid. Ge honom er välkomnande hand och låt honom vägleda er till ert Själ.

*Maj*

## **En lysande framtid**

av Mästaren, genom Benjamin Creme, (september 2003)

Man kan fråga sig varifrån den vision ska komma som kan inspirera människor till att avstå från det förflutna, - krig, konkurrens och förstörelse av planeten - och därmed skapa en väg som leder till fördelning, rättvisa och fred? Hur länge måste människor vänta på ett tecken på att detta ens är möjligt? Var ska människorna leta efter ens en glimt av hopp?

Utan tvekan sker det mycket i världen som prövar tilltron hos alla, förutom de mest övertygade, om att denna mycket önskvärda händelse inte bara är möjlig, men säkerställd.

På vilken grund kan ett sådant uttalande göras? Från vilken högre kunskap utfärdas den? Hur, i denna osäkra värld, kan ett sådant förtroende bibehållas? Svaren på dessa legitima frågor ligger i det faktum som är känt för hela Hierarkin (men ännu inte för alla människor) att deras företrädare och ledare, Maitreya, sedan många år är närvarande i den dagliga världen. Och att även många av deras högt aktade Bröder, ännu en gång vandrar tillsammans med människorna. Detta faktum är i sig självt utan tidigare motstycke. Det vittnar om något underbart och nytt för människorna. För första gången sedan oräkneliga tusentals år kommer dessa "människor utan

brister" att lära människorna hur man lever, enkelt och bra, i fred och med riktiga relationer till varandra.

Således kan man säga att framtiden för människan är tryggad. Människor måste dock acceptera och sätta sig in i fredens mekanism: erkännandet av människors lika värde och att alla hör samman i en enhet, var och en som ett uttryck för den gudomlighet som genomtränger alla varelser. När människor klart förstått detta, kommer de inte att ha några svårigheter att skapa den väg som leder till fred. De gudomliga aspekterna hos rättvisa och frihet kommer att få en ny mening och betydelse, och påskynda den dag då fördelning av tillgångarna antar sin naturliga, logiska funktion som svaret på människans nuvarande dilemma och strid.

Hittills har alla sådana idéer och uppvisande av andligt liv skapats av människorna själva. Deras gensvar på heroiska exempel har verkligen varit långsam. Ändå utövar omständigheterna sitt ovanliga och outhärdliga tryck på människorna och de måste anpassa sig och förändras, annars kommer de att förgås.

När de letar efter svar på sina problem kommer de finna att Maitreya och hans grupp är redo att svara an, redo att vägleda människorna bort från fara och vidare dårskap. De har svaren som hittills har undgått människorna, svaren som kommer att trygga framtiden, den ljusaste möjliga framtiden, för hela mänskligheten.

*April*

## **En framtid med frihet och rättvisa**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (maj 1993)

Sällan tidigare har världen verkat så behäftad med problem. Över hela världen, i nästan alla länder, befinner sig krafter i rörelse som stör all balans och säkerhet. Kaos och förödelse utlöser terror i en ständigt ökande skala. Miljontals människor lider av de mest nedbrytande svårigheter och nöd medan hela nationer skakas om när de är mitt uppe i förändring.

In i denna kittel har Kristus kommit. Vare sig det är känt eller inte, kan hans hand ses bakom den yttre turbulensen där han vägleder och befäster de krafter som gör gott, vilket garanterar deras slutliga triumf. Hur obetydligt det

än kan verka, skapas en ny ordning av dessa stridande krafter, och en ny livaktighet föds ur askan av de döende formerna.

Allteftersom kommersialiseringen sprider sin cancer i världen, och förgiftar livskraften i mänskliga relationer, näringsliv och regering, så vaknar allt fler upp till faran och söker efter nya former för umgänge och handel.

Medan hänsynslösa och ambitiösa människor sprider förödelse i sina hemländer, och tänder hatets eldar som länge legat slumrande i folkets hjärtan, så gör sig en ny vilja gällande i nationernas forum, till att hjälpa offren och för att motverka angrepp.

Kristi hand avviker aldrig från rodret. Endast uppfyllandet av Lagen begränsar omfånget av hans agerande. Ständigt är hans styrkor på alerten och redo att ingripa när en alltför tung börda skulle krossa människans sak.

Fatta därför mod, och vet att dessa dagar av eld och rädsla kommer att upphöra; Människans långa lidande och smärta kommer snart att vara över. Fatta mod med vetskapen om att människan inte är ensam, att hans Äldre Bröder känner till och följer varje smärtsam, övergående fas.

Förbered er nu, för att varsebli och bygga framtiden. Föreställ er framtiden omsluten av er högsta aspiration. Lär er att förhålla er obundna mitt i nuvarande kaos och undvik att lägga er del av rädslan till det inträngande mörkret. Glädjens dagar är närmare än ni kanske tror, och hatet kommer också tids nog att upphöra.

Vakna upp till den nya dagen. Polera, på nytt varje ljus aspiration. Ett nytt ljus, Världens Ljus, är nu ännu en gång bland er. Uppenbara det växande ljuset som nu träder in i varje kännande varelse, och rätta till de gamla obalanserna.

Vi iakttar och väntar och är med er. Var dag förs Vår närvaro närmare er kännedom. När ni ser oss, kommer ni att veta att tiden är inne för att arbeta tillsammans, för att trygga människosläktet: "Marknadskrafterna" får inte längre omintetgöra människans uppåtgående väg. Grym ambition får inte längre härska över människors liv. Aldrig mer får miljontals svälta mitt i överflödet. Aldrig mer får framtiden för de unga tillåtas säljas ut över deras huvuden. Framtiden för frihet och rättvisa lockar. Acceptera det, acceptera det.



## *Mars*

# **Slutet på den 'barbariska tidsåldern'**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (mars 1999)

Det kommer en tid när mänskligheten ser tillbaka på denna tidsepok som den "barbariska tidsåldern". Så långt ifrån möjliga ideal befinner sig den nuvarande döende civilisationen, att framtidens människor kommer att undra hur vi kunde upprätthålla den under så lång tid.

Det finns många orsaker och faktorer som medverkat till denna sorgliga situation: försämringen i människors förhållande till varandra löper parallellt med, och återspeglar ökningen av människans sofistikerade vapen. Hennes nuvarande, överlägsna förmåga att döda från platser som befinner sig kontinenter isär, är det yttersta kännetecknet på hennes framsteg till självförstörelse. Krig har gjorts kliniskt och opersonligt: numera behöver krigaren inte längre bevittna skräcken i offrets ansikte.

I denna situation är det inte förvånande att människans institutioner, politiska och ekonomiska, i sin tur, reflekterar denna växande alienation hos människor från deras livs källa.

Kommersialiseringen, detta spirande men smygande och ofta dolda hot, kontrollerar nu livet och ödet för oräkneliga miljoner människor, och reducerar människans gudagivna individualitet till enbart en siffra. Människor är nu statistik utan syfte eller behov, bönder på marknadskrafternas och företagsvinsternas schackbräde.

Denna torra öken som vi kallar den moderna världen berövar människor på det som gör dem mänskliga: glada, kreativt uppfyllda, kvicka att svara an på varandras behov, och fria. Dödlig konkurrens fräter sönder den mänskliga anden och sitter nu och dömer i livets kamp. Livet, det stora äventyret, har fördärvats och ersatts av en plågsam och orättvis kamp blott för överlevnad.

Säkerligen är dessa svåra förhållanden inte närvarande överallt och enhetligt men för ett stort antal representerar de verkligheten i deras liv, och, om inte människor ändrar riktning, kan situationen bara förvärras.

När Maitreya träder in öppet på världsarenan, kommer han att visa människor

att ett sådant liv av smärta och kamp inte är oundvikligt, att det inte är deras enda alternativ; att en annan väg är möjlig och rätteligen deras, om det är deras vilja.

Han kommer att visa att redan nu, mitt i kaoset och en stegrande girighet, reagerar människor mot att livets heliga band försvagas; att stora nya krafter genererar en ny början, och att det ur den nuvarande oron gradvis växer fram en högre och sannare manifestation av den medfödda förmågan hos människan att möta tidens utmaningar och att övervinna sina svårigheter.

Maitreya kommer att påminna människor om deras eget högre ursprung och öde, och kommer att inspirera till skapandet av ett nytt sätt att leva: i harmoni, med korrekta förhållningssätt gentemot varandra utan att tillgripa krig eller konkurrens, i största möjliga samarbete och ömsesidig respekt. Så kommer det att bli.

*Januari / februari*

## **Att skapa Splittringens Svärd**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2011)

Från tid till annan träder det fram en person bland människorna som förkroppsligar det bästa eller det sämsta hos människan. Dessa individer blir antingen de mest älskade eller de mest hatade bland människor. I båda fallen brukar de dra till sig många följeslagare och hängivna anhängare. Sådana personligheter har en enorm magnetisk dragningskraft på de flesta människor, men ibland är de inspirerande exempel på destruktiv kraft i stor skala. Historieböckerna är fyllda av exempel på båda sorter.

Många exempel av båda slag manifesteras idag i stor mängd över världen. Genom denna manifestation ställs mänskligheten inför två motsatta sätt att handla för att på så sätt skapa en anspänning i detta val vilket kommer att bestämma släktets framtid. I bibliska termer är detta "Splittringens Svärd". I många år har de energier som strömmat ut från och riktats av Maitreya sökt skapa en sådan konfrontation av motsättningar. Detta kan verkligen tyckas egendomligt i mångas ögon men mänskligheten måste göra ett konkret val för sin framtid. Annars skulle den framtiden i sanning bli dyster.

Splittringens Svärd är den energi vi kallar Kärlek som använd av Maitreya ställer "broder mot broder" och prövar människans sanna gudomliga medvetande överallt. Det ultimata syftet med all evolution är att upprätta "Guds Rike" på jorden och Splittringens Svärd visar vägen.

Maitreyas undervisning är enkel. Man kan tycka att hans prioriteringar borde vara självklara för alla, men sorgligt nog är det inte fallet. Maitreya visar en framtid av lugn och fredlig strävan som det oundvikliga resultatet av fördelning och rättvisa för alla, skapandet av en värld "där ingen människa lider brist, där den ena dagen inte är den andra lik, där broderskapets glädje uttrycks genom alla människor".

Hur är det möjligt, tänker du kanske, att ifrågasätta ett sådant budskap om hopp, är inte detta den framtid de allra flesta människor hoppas på, men inte alla. Mänskligheten står på olika nivåer på evolutionsstegen och är man ovanför en viss nivå, bådär allt gott för människan. Det är de som ännu inte gett uttryck åt det mått av sitt gudomliga Själv, som inte inser att fördelning är gudomligt, att rättvisa och riktiga relationer är gudomligt, utan ser Gudomligheten som konkurrens och konflikt och mäter en människas värde i hennes ägodelar.

Många är rädda och lider, berövade arbete och framtidshopp, de kämpar från dag till dag. Många andra skapar sig själva en framtid och många dör också i den processen. Över hela världen håller människor på att vakna till möjligheten av ett bättre liv där frihet och rättvisa står i centrum.

Var inte rädda, folkets röst tilltar och som en epidemi påverkar den fler och fler. Maitreya står bakom de som lever – eller dör – för den sanning som innebär frihet, rättvisa och människans enande. De unga visar vägen och framtiden är deras.

*Januari / februari*

## **Mänsklighetens Enhet**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (juni 2008)

Den tid är snart inne då människor själva kommer att se att den väg man nu slagit in på är falsk, fruktlös för deras framtida lycka, och dömd att misslyckas. När de ser detta kommer de att ställa frågorna: Varför denna

tomhet? Varför lyckas vi inte skapa den fred vi vill ha? Vad har vi gjort fel? När de sedan vänder sig till Maitreya, kommer de att granska hans ord närmare och pröva dess sanningshalt. De kommer att finna att centralt i Maitreyas lära är begreppet Enhet. Människor måste, kommer han förvissa dem om, se sig själva som Ett, var och en del av ett enda Helt – den mänskliga familjen – och allt som de gör måste spegla denna Enhet. Nuvarande oförmåga att helt inse detta faktum, kommer han att vidhålla, är anledningen till alla våra svårigheter och problem, vår disharmoni och rädsla, våra konflikter och krig.

”Se din broder som dig själv”, säger Maitreya. Skapa en internationell reserv från vilken alla kan ta. Bara så, genom att dela allt, kan världen förnyas, är hans budskap. Bara genom att dela allt, kommer han att försäkra, kan människor finna den lycka de söker. Att dela allt är det enda som kan skapa rättvisa och fred.

Så kommer Maitreya att vägleda människans tänkande mot den sanning han för med sig och är. Så kommer Maitreya att visa mänskligheten på dess felsteg och lösningen till dess dilemma, och så kommer människor att se över sin situation och i växande antal inse sanningen i hans råd. Allt mer och mer kommer man att förstå att Maitreyas vägledning är det enda sättet att skapa den lycka och fred som alla inom sig önskar. Efter att ha hållits tillbaka av rädsla kommer de i hans enkla lära finna svaret till rädslan och bedrövelsen.

Naturligtvis kommer inte alla att finna den vägvisare de söker i Maitreya. Många kommer tvärtom att finna allt det som de fruktar och avskyr i hans lära. Gradvis kommer dock glöden hos dem som kan svara an och ge gehör för hans enkla ord av sanning att leda miljontals människor till hans sak för rättvisa och fred. Hans lära, fastän enkel, kommer att borra sig in i hjärtat på alla dem hos vilka kärleken ännu inte har släckts.

Så kommer Maitreya att arbeta världen över och dra till sin sida alla som längtar efter en ny början, en enklare, lyckligare värld där de kan leva med sina familjer i fred och harmoni.

Tillkännagivandets dag kommer att bli signalen till denna nya början för planeten Jorden. Den dagen kommer människor, utan tidigare motstycke, att erfara den Enhet som Maitreya talar om. De kommer förnimma att hela mänskligheten delar samma upplevelse. De kommer att känna ödmjuk stolthet över att vara en del i en stor familj av systrar och bröder vars hjärtan slår tillsammans i en helt ny kärlek. Denna upplevelse av att höra ihop kommer att omsluta dem och bringa tårar av längesedan glömd glädje i ögonen på var och en.

# 2016

*December*

## **Löftet om framtiden**

av Mästaren -, genom Benjamin Creme (maj 1992)

Med jämna mellanrum, som gensvar på de mänskliga behoven, öppnas dörren som skiljer Hierarkin och mänskligheten åt och en större eller mindre grad av viss undervisning och information ges ut till förmån för dem som kan finna användning för den. Och nu är ett sådant tillfälle. För dem "med ögon att se och öron att höra" är dessa artiklar ett av de tillvägagångssätt som ny information nu kan ges, de uråldriga sanningarna blir ihågkomna och nytt ljus fokuseras på de ständigt återkommande värderingarna som ligger bakom mänsklig utveckling.

Det har varit min strävan genom åren, att inför läsarna av denna tidskrift, presentera en bild av livet framöver, att inspirera till en gladlynt och positiv inställning till denna framtid, och att rusta dem med kunskapens verktyg för att rätt kunna hantera de problem som dagligen uppkommer längs vägen. Från min fördelaktigare utsiktspunkt av erfarenhet och insikt, har jag försökt att verka som observatör, varna för annalkande faror, och möjliggöra för läsaren att agera med mod och övertygelse i tjänandet av Planen.

För många, har detta varit en uppgift som inte utförts förgäves: många har i mina ord både funnit inspiration och vägledning. Många väntar ivrigt på sin månatliga stärkande dos av sanning. Andra läser lugnt med ett distanserat synsätt och med ett än mer distanserat sinne och hjärta, medan åter andra är förbryllade och vet inte vad de ska tycka.

I senare artiklar har jag koncentrerat mig på framträdandet av Maitreya och på oss, hans lärjungar. Detta är den centrala händelsen i denna tid, utan motsvarighet i oräkneliga årtusenden. Höjdpunkten i denna process håller på att uppnås. Maitreya visar sig nu ofta för många hundratals människor, för att informera dem om sin närvaro och åberopa deras hjälp. Snart kommer dessa framträdanden att nå mediernas öron och efterforskningar påbörjas. Dessa efterforskningar kommer att uppenbara närvaron av en extraordinär man, begåvad med ovanliga förmågor, som erbjuder ovanliga svar på människors problem och behov.

Vi står på tröskeln till en ny era. De flesta människor kan idag känna av förändringens vindar som sveper genom världen och som påvisar den nya tiden. Mitt i kaoset och sammanbrottet av gamla sanningar och former, kan man uppfatta att en ny värld väntar på att födas. En bättre värld. En säkrare, sundare och rättvisare värld.

Min uppgift har varit att framhålla dessa förhoppningar och planer för er, för att inspirera er till samarbete och aktivt tjänande, för att vägleda era fotsteg där de må ha vacklat och att väcka upp insikten hos er, att ni inte är övergivna och ensamma.

Jag är glad över att kunna erbjuda er detta tjänande; Jag välkomnar möjligheten att lätta era bördor och visa er framtidens gyllene löfte.

*November*

## **Människors behov**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (december 2010)

När människor ser över sin nuvarande situation kan de endast komma fram till en slutsats; gårdagens metoder fungerar inte längre.

Överallt, men i synnerhet på det finansiella och ekonomiska området råder det fortsatt och växande kaos. "Experter" kallas samman för att hjälpa de vacklande regeringarna att återfå någon form av kontroll, men förgäves; de gamla beprövade metoderna fungerar inte, trots att ministrarna är erfarna personer som gör ett så gott arbete som möjligt.

Vad ska världens regeringar göra? Vad kan de göra? De kan fortsätta att manipulera de gamla strukturerna en tid och hoppas att saker och ting

kommer att ordna sig så att de gamla systemen kan överleva. Detta är verkligen ett sista förtvivlat försök. Generellt sett, ser regeringarna i de flesta länder sin roll i att upprätthålla det rådande läget, dvs den felaktiga uppfattningen att livet är statiskt och att all förändring därmed är uppror och icke-önskvärd.

Denna uppfattning stämmer in på de flesta regeringar, oavsett om de är "höger"- eller "vänster"- regeringar, kapitalistiska eller socialistiska. I båda fallen misslyckas de med att uppfatta kraven från deras befolkning på förändring och på ett nytt sätt att leva, ett sätt som gör det möjligt för dem att försörja sina familjer i fred, säkerhet och välbefinnande. Regeringars misslyckande ligger i deras oförmåga att se sin verkliga roll i att se till sina medborgares välbefinnande. Så förlorade är de i konkurrenstänkandet och följandet av marknadskrafterna att de till största delen har förlorat kontakten med behoven hos dem som de anser sig representera. Maktens och auktoritetens tjuskraft vinner oftast över deras vilja att tjäna. Så fjärran är de från människors verkliga behov att de lutar sig mot ideologier och teorier.

Men de ska inte hållas helt ansvariga för detta. De vet ingenting om krafterna som de försöker stoppa. I sin ignorans blir de offer för det förflutnas destruktiva krafter.

Under tiden lider människorna, väntar och ber, för det mesta omedvetna om att den hjälp de ber om redan finns ibland dem, redo och angelägen att hjälpa dem i deras lidande och att mildra deras öde. Människorna vet vilka deras verkliga behov är, men behöver en stark och orädd representant för att agera som deras språkrör. Denna representant, Maitreya, är redan här och arbetar i det tysta för att påverka den riktning som händelserna kommer att anta. Snart kommer hans röst att anslå en starkare ton och många kommer att vara redo att gensvara. Så kommer planen att realisera sitt välgörande syfte att säkra framtiden för alla människor.

*Oktober*

## **Hjälp behövs - och går att få**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2006)

Det kommer snart att stå klart att människan utan hjälp bara har en liten tid på sig att lösa miljö-, politiska och ekonomiska problem, vilka orsakar kaos,

fara och smärta för majoriteten av jordens befolkning. Detta är en situation som är unik i världshistorien. Mycket hänger på att människan som förvaltare ansvarar för att med omtanke bevara planetens välbefinnande och alla dess riken och för att lämna över ett strålande och friskt planetärt hem till kommande generationer.

Så ohälsosam har planeten blivit genom människans rovgirighet och nonchalanta försummelse, att om den vore en människa så skulle det råda stora tvivel om den skulle kunna återhämta sig. Människans och de lägre rikenas hem måste vårdas tillbaka till hälsa för att kunna uppfylla sin roll i utvecklingsplanen.

Kaos råder också i den politiska sfären. Länderna leds av grupper som är hängivna det förflutna och som inte har förmågan att inse att dessa metoder inte längre är tillämpliga på dagens och morgondagens behov. Förblindade och arroganta rör de sig på livets scen som före detta skådespelare som är osäkra på vilken riktning de skall gå och vad de skall säga. Dessa maktfullkomliga inser inte att skådespelet är slut och ridån obönhörligen har fallit.

De ekonomiska och sociala områdena är de mest sorgliga. Medan världens rikedom flödar till allt färre, tigger miljontals andra om ett minimum för att kunna överleva. Miljontals är för svaga för att tigga och dör övergivna innan de fått smaka på livet. Vad kan människorna göra för att rätta till dessa beklagliga och farliga förhållanden? Vem kan de vända sig till om hjälp i sin vanda?

Det finns bara en källa till hjälp för människor i extrem nöd. Denna hjälp finns fritt att tillgå. Vi, era Äldre Bröder, är bara intresserade av ert välmående och lycka och är redo att hjälpa er och att visa vägen till en bättre framtid för alla.

Vi ser alla människor som ett, som bröder och systrar i en enda stor familj. Människor måste också driva ut känslan av separation ur sina hjärtan och återupptäcka broderskapets verklighet som är kärnan för människans villkor. Människor, alla människor, är potentiella gudar och måste skapa förhållanden under vilka de kan blomstra. Vi kommer med glädje att hjälpa er att göra detta när ni gör de första små stegen i denna riktning. Det första steget är inte svårt och innebär inte någon risk. Ni har ingenting att förlora utan bara er gudomlighet att vinna – detta första steg kallas för ”att dela med sig”.



*September*

## **Kommentar av Mästaren**

genom Benjamin Creme (25:e juli 2016)

*Under en redaktionell diskussion nyligen med Benjamin Creme, blev hans Mästare tillfrågad om han skulle vilja ge sin syn på den nuvarande världskrisen. Vi återger hans kommentar här.*

Den nuvarande situationen kommer snart att vändas till det bättre. Stormen är så gott som över. Den tappar i intensitet även om vi än så länge inte förstår det.

Tumult är nästan alltid resultatet av övergången från ett kosmiskt tillstånd till ett annat. Många människor är fortfarande insnärjda i de gamla sätten att vara. Många människor är alltför oroade eller omedvetna för att inse behovet av ett annat sätt att agera och vara.

Det är också frågan om på vilket sätt mänskligheten svarar an på de nya energierna. Det mesta av genväret grundar sig på girighet eller rädsla. De välbärgade har blivit oberoende och mycket giriga. De fruktar att inte kunna dra fördel av allt som erbjuds; de är även rädda för att förlora sitt välstånd. Människor behöver inse att världen är Ett - En mänsklighet. De rika som styr över resurserna genom girighet och tävlan, slår ifrån sig denna sanning på egen risk.

*Juli / augusti*

## **Han som knackar på dörren**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (januari 1993)

Det kommer en tid i varje nations liv då en period av självrannsakan måste ske; när idealen som omfattas av deras konstitution, skriftliga eller inte, åter måste ses i ljuset av vad som har åstadkommit, och en utvärdering göras av det åstadkomna. När detta görs med ärlighet och uppriktighet, kommer en ny och nykter realism att ersätta nuvarande självbelåtenhet som ledarna för många nationer hänger sig åt, i hopp om att därigenom behålla sitt vacklande grepp om befolkningens liv. Deras tid är snart över.

Händelser kommer att inträffa inom kort, som kommer att omfördela makten hos regeringar och frigöra människorna. Skendemokratin av idag kommer att ge vika för sant deltagande och påbörja ett nytt kapitel i människans långa strävan efter rättvisa och frihet.

Redan när dessa ord skrivs, sätts en plan i rörelse som kommer att påskynda denna process och skänka glädje till miljontals människors plågade hjärtan. Tålmodigt väntar de uppgivna fattiga: de skyfflas som boskap i en uttorkad och skoningslös öken, hemlösa och utan jobb i världens stolta städer, brukar de jorden på höglandets karga klippa. De väntar på befrielsen som nu knackar på dörren.

Snart kommer de att se sin befriare, många har redan gjort det och lever blott för att återse hans ansikte. I de slagfält som vanäras denna tid, framträder han med samma nåd för alla. Snart kommer de många mirakler som han har åstadkommit, göra honom älskad i mäns och kvinnors hjärtan överallt. Helande vattenkällor kommer att upptäckas, en efter en, och en stor rening av människors tempel tar sin början.

Historien lär oss att ingenting händer två gånger på exakt samma sätt. Tiden och evolutionen säkerställer händelsernas förnyelse. De som väntar på en frälsare i förgången stil, kommer att få vänta förgäves. Nya tider kräver nya metoder och nya problem kräver nya lösningar.

Därför inriktar sig Maitreya på den nuvarande situationen, på de problem som ansätter alla människor: hungersnöd och stridigheter, planetens jämvikt, fördelning och rättvisa, och orsakerna bakom fred och krig. Att han kommer att hjälpa människor råder det inget tvivel om, men han kommer i första hand för att undervisa. Lyssna därför uppmärksamt till hans undervisning, för den innehåller det väsentliga i livet, och genom dess vägledning och inspiration kan ni nå stjärnorna.

När någon frågar, "Vad kommer framtiden att föra med sig?" berätta då detta: en starkt lysande stjärna har lämnat sin rättmätiga plats på himlavalvet och har valt att vandra bland människor, med gåvor som ännu aldrig setts på jorden. Vid namn Maitreya, kommer denne Välsignade att undervisa människor om vägarna till vad de kan uppnå.

Han kommer att visa dem den hemliga ingången till Guds hjärta och leda dem dit. Han kommer att vandra med människor och änglar och föra samman dessa två. Genom eget exempel och undervisning kommer han att visa

vägen till befrielse. Han kommer att förnya och föryngra världen. Lyssna efter hans knackning.

*Juni*

## **Maitreyas vägledning**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Hur mycket politiker och andra ledare än må försöka, upptäcker de att det blir allt svårare att kontrollera händelser och att hålla statens "skepp" på rätt köl. De upplever att det, trots deras kompetens, hjälplöst rusar sin egen väg, som om det vore ledsagat av en osynlig hand. Den osynliga handen är naturligtvis en konsekvens av förändring. De misslyckas med att förstå att de regler och metoder som de arbetar med hör till det förflutna och har föga relevans för de problem och behov som råder idag. De träffas och diskuterar dessa problem, men backar ständigt från de åtgärder som skulle lösa dem. Under tiden lider människor i varierande grad, och väntar på att förnuft och insikt ska lindra deras nöd. De vet i sina hjärtan att befrielsen är möjlig och borde vara deras, men de saknar ännu strukturerna och makten att åstadkomma detta.

Människorna kommer inte att vänta för evigt. Redan nu framträder tecken på meningsskiljaktigheter och otålighet över hela världen, vilket uppmanar ledarna att engagera sig för deras behov och lidanden. Ledarna, människor utan visioner, förlitar sig på att löften och lindrande insatser ska stoppa de ökande kraven på rimlighet och rättvisa. Detta gör de förgäves. Världens folk har uppfattat visionen av frihet, rättvisa och fred, och kommer inte att ge upp den. De, snarare än deras ledare, kommer att planera framtiden och forma den utifrån sina behov. Så kommer det att bli. Denna nya kraft i världen - folkets röst - ökar snabbt i styrka och enighet och kommer från och med nu att spela en viktig roll i världspolitiken.

Maitreya väntar på en möjlighet att öka kraften och inflytandet hos folkets röst och leda dess kurs. Den är sammansatt av så många olika element att den splittrar deras mål. Vägledningen måste vara vis, annars förlorar den sin riktning och tappar sin styrka.

Kraven från människor måste därför vara enkla och enhetliga. Deras problem är många och varierande, men deras behov är universella: fred genom rättvisa och frihet är alla människors behov. Maitreya kommer att råda till

rättvis fördelning, som är nyckeln till att skapa förtroende, utan vilket ingenting är möjligt. Dela med er och skapa välsignad tillit och upplev välsignelsen av rättvisa och fred, kommer han att säga till världen. Inget annat sätt, kommer han med stort allvar påminna människor, kan ge dem den fred som de i sina hjärtan längtar efter. Så kommer det att bli, och därför kommer de att kräva rättvis fördelning och därmed fred. En ny och kraftfull världsupinion kommer att demonstrera sin makt och få dagens maktmänniskor att ge upp sina föråldrade manövrar och knep. Då kommer Maitreya tillkännage sig för alla människor, och hänge sig åt att tjäna dem under den kommande tiden.

*Maj*

## **Budskap från Maitreya**

*Benjamin Creme fick följande meddelande från Maitreya den 31:a mars 2016 genom en process av mental telepati.*

Dessa dagar är svåra för många. Även de bästa och närmaste känner smärtor av tvivel och avvaktan. Men när jag säger att jag samarbetar med er som en av er i världen, så är det sanningen. Likaså när jag säger att tiden faktiskt är nära, då alla människor kommer att känna igen mitt ansikte och svara an, så är det sanningen. Det är bara Lagen som befäller mig att vänta en mycket kort tid, men inom Lagens ram är jag sannerligen med er varje dag, i ständig förbindelse med era behov och de möjligheter som ni erbjuder mig.

Snart kommer mänskligheten som helhet att vakna upp inför min närvaro och kommer villigt att acceptera omvandlingen av denna, vår värld. Kom ihåg att vi befinner oss i slutet av en civilisation och i början av en ny, en storslagen period i världshistorien, och förstå därför att människor känner smärtan i förändringen. För vissa är det en övergång till frihet. För andra är det en förlust av säkerhet och lugn.

Men, mina bröder, smärtan kommer att bli kortlivad, och många vet redan att det är så. Det finns hjälp i överflöd för att bistå er genom dessa svåra tider. Acceptera denna Tidsålder med iver och känn igen tecknen på det nya. Sannerligen, är jag med er. Sannerligen, är jag bland er på många sätt. Döm själva, mina bröder, hur nära ni är mina förväntningar på en ny värld. Detta kommer att vara en värld där alla människor är enade, där alla människor

fullgör glädjen i skapelsen, och med kärlek fullbordar sin förmåga att visa sina bröder vägen i enkelhet och sanning.

*April*

## **Slutet på trældom**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (april 2003)

Som den enkla snödroppen bryter igenom snön och förebådar den kommande våren, så gör de människor överallt som tillkännager sina krav på rättvisa och fred, och ett slut på den långa vintern av trældom och tyranni. Folkets röst höjs, kräver att få höras. Detta är ett förebud om den nya tiden, den nya ordningen, som kämpar för att födas. Trots, eller på grund av, farliga personers planerande och agerande, kastar människor av sig sitt gamla ok och hävdar sin rätt att yttra sig. Ett nytt starkt behov och ett nytt självförtroende ger deras anspråk kraft.

Kraften hos folkets röst bryter igenom den gamla trældomen och visar vägen till framtiden. Människor inser mer och mer att statens roll är att fördela resurserna efter folkets behov, och att det inte finns några problem eller svårigheter där krig är den enda lösningen. De bistra rösterna hos makthungriga ledare må för stunden förföra de rädda eller obetänksamma, men deras tid är begränsad och närmar sig sitt slut.

En ny tid för rättvisa, frihet och fred är i vardande. I denna tid kommer människor i alla nationer att se sina drömmar och förhoppningar om ett bättre liv infriade; ett liv med mening och syfte, med skönhet och förståelse, goda relationer och kärlek. Varje dag kommer att medföra en ny upptäckt, såväl inre som yttre, och varje timme en möjlighet att tjäna. Så kommer det att bli, och därför kommer varje man, kvinna och barn upphöja det gudomliga i oss alla, och visa Gudomens mångsidiga skönhet i all sin mångfald.

När Maitreya framträder, kommer han att försöka kanalisera strävan hos de oräkneliga miljoner människor som uppfattar dessa sanningar men inte kan ge dem röst. I honom kommer de att finna en talesman, vältalig och allvarlig som omständigheterna kräver; genom honom kommer de att få sina behov tillkännagivna, behoven för en rättvis och fredlig värld för alla.

Denna process har redan inletts. Vid marscher och demonstrationer, där människor kräver rättvisa, fred och sunt förnuft, kan Maitreya ses i en eller

annan skepnad, där han uppträder som en av folket och talar i deras namn. Hans kärleksenergi genomsyrar dessa sammankomster av rättrådiga och inspirerar dem till ytterligare insatser. Hans styrka blir deras och de känner sig oförskräckta och säkra. På detta sätt vänder Kärlekens Herre vågen av hat och förstärker glöden hos miljoner människor, och finner att de överallt är medvetna om sitt öde och söker efter sätt att genomföra sina innerligaste önskningar.

## *Mars*

# **Den förutbestämda vägen**

av Mästaren, genom Benjamin Creme (december 2002)

Det blir allt tydligare att människan är redo för ett stort steg framåt. Det existerar fortfarande många spänningar och faror, och trots att många människor upplever att de ökar, så utvecklas mänskligheten framåt och uppåt i enlighet med planen som styr allas vårt agerande. Den kosmiska magneten drar allt mot ett bestämt mål; magnetens energier tilltar i styrka och kan inte motstås. Människan måste lära sig att förstå kraften och nyttan av Kosmos. Därmed kommer hon att växa på ett riktigt sätt, med ett minimum av lidande.

Kosmos ljus lyser på människan som aldrig förr och inspirerar henne att förenkla sitt liv för att återfå kontakten med källan, vilken tyvärr har förlorats.

Om människor skulle hörsamma dessa ord, skulle de snart träda in i ett helt nytt tillstånd på sin långa resa mot fullkomning.

Tiden för det gamla håller snabbt på att rinna ut. Det gamla sättet att tänka och agera, som orsakar människor så mycket lidande, närmar sig sitt slut. Ett nytt ljus kastar sin skönhet över mänskligheten och avslutar det förflutnas villfarelser.

Således ser Vi framtiden för människan som en framtid, genomsyrad av den nya förståelsens ljus. Således gläds Vi för denna tid är nära.

Människans långa kamp för att bygga de strukturer som kommer att tjäna sina rättmätiga syften, är nästan över. De nödvändiga strukturerna kan redan uppfattas svagt och de kommer snart att bryta igenom hennes förståelse som en uppenbarelse.

Från det ögonblicket kommer människans framsteg förvåna alla, förutom de iakttagande Bröderna. Vi har länge arbetat mot detta mål och väntat tålmodigt på dess förverkligande. Vi vet att människors hjärtan är redo att gestalta sina mest upphöjda strävanden, att med villighet gå in i en framtid som ännu är okänd för att rätta till misstagen från det förflutna, och börja om igen på den långa utvecklingens stege. Vi vet att det är så, och har förtroende för människans förmåga att förändras när hon behöver göra det.

Detta är en sådan tid. Förhållandena på jorden försämras snabbt: den splittring som har belastat människor i århundraden ökar som alltid, deras ursprungliga problem. Planeten dignar under effekten av människans hänsynslösa förstörelse. Människor väntar på ett tecken, en försäkran om ledarskap och vägledning och en möjlighet att hysa hopp.

Tecknen för människorna kan ses överallt. Vägledningen är säkerställd. Orsakerna till att hysa hopp är sedan länge ständigt erbjudna.

Att människor inte bryr sig om dem botten i rädsla. Människor är blinda, eftersom de är rädda för att se. När Maitreya snart kliver in i centrum för människornas angelägenheter, och tillkännager orsakerna till och lösningen på människans problem, kommer de att se att vägledningen de längtar efter, har funnits för dem länge, och att det nu är dags att överge det förflutnas destruktiva sätt, och att trots allt det okända, har de inom sig själva hoppet och förmågan som kommer att omvandla denna värld, och återigen föra in den, balanserat, säkert och modigt, på den förutbestämde vägen.

*Januari / februari*

## **Välkommen till den nya tiden**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Välkommen, välkommen till den nya tiden, den nya tidsåldern av enhet. Många är idag rädda för den nya tidsålderns inträde, men låt dem noga betrakta vad som händer, då kommer de se att några av de mest begåvade företrädarna för förändring kommer samman.

För närvarande finns det en grupp kloka personer i världen, som visar mänskligheten den nya situationen. Påven Franciskus ger, bland andra, ett

unik uttryck för människors ideal, och är nära sitt folk. Dalai Lama, spelar också en kraftfull roll och talar för de människor han representerar.

Aldrig tidigare har en sådan grupp av begåvade representanter samlats på en gång för att visa mänskligheten att allt är väl, och att människor överallt endast har kort tid kvar att vänta för att se sina drömmar uppfyllas. De välsignar varje dag som går och för med sig sin kärlek nära människors hjärtan överallt. Älska också dem i gengäld och omfamna dem i den Förväntades namn.

Förvandla er rädsla till kärleksfull förväntan och invänta den nya tiden med den lycksalighet som rätteligen är er. Det dröjer inte länge, inte länge tills ni ser undret i hans ansikte, tills ni känner glädjen i hans närvaro och hans kärlek till alla. Då kommer ni att veta varför ni befinner er i inkarnation vid denna speciella tid.

Gud välsignar er och förvisar era rädslor för evigt.



# 2015

*December*

## **Extra uttalande om den senaste tidens händelser**

av Mästaren - genom Benjamin Creme (14:e november 2015)

Hur smärtsamt det än har varit för folket i Frankrike, så har den senaste tidens tragiska händelse i Paris öppnat vägen för Maitreya att agera tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet. Trots det tragiska som detta är för så många, så har det frigjort hans händer. Kom ihåg detta och vara redo för hans framträdande.

### **Benjamin Creme svarar på frågor om de senaste händelserna i Paris**

Fråga: *Skulle du säga att den fruktansvärda händelsen i Paris har bromsat upp eller påskyndat Maitreyas öppna framträdande?*

Svar: Hur svårt det än är för dem som är inblandade i denna tragedi så har det öppnat de dörrar för Maitreya som annars skulle ha förblivit stängda längre.

Fråga: *Vilken faktor i Paris-attackerna har "öppnat dörrarna för Maitreya"?*

Svar: Mänsklighetens åkallan beträffande de många problemen i världen, är en faktor; en annan faktor är att tillräckligt många människor runt om i världen svarat an på händelsen i Paris genom att välja kärlek, enhet och tolerans. Det fruktansvärda i denna tragedi har fört många människor samman på ett sätt som inte var självklart tidigare. Det har visat sig att mänskligheten är närmare idén om enhet än vi kanske tror och det har färgat deras reaktion. De har visat att de är redo för förändring av rätt slag.

Fråga: *Hade händelserna i Paris kunnat förhindrats av Mästarna?*

Svar: Många i de grupper som arbetar med mig, och förmodligen människor överallt, kanske tror att Maitreya inte borde ha låtit detta ske. Maitreya känner naturligtvis lagen. Han vet hur mycket, om något alls, han kan ingripa, beroende på vår fria vilja.

Vi vill också påminna läsarna om en artikel av Benjamin Cremes Mästare, som är lika relevant idag som när den först publicerades. Läsarna är kanske intresserade av att notera att i samband med attackerna den 11:e september 2001 i New York, så råddes den dåvarande amerikanska regeringen av den Andliga Hierarkin att undvika hämndlystna repressalier som svar på dessa händelser. Den senaste tidens händelser gör klart att dessa råd fortfarande gäller. Fred och rättvisa för alla måste vara målet; att dela världens resurser är det enda sättet att uppnå detta. Att döma av den innerliga önskan om fred som uttrycks av vanliga människor överallt, verkar det som om tillräckligt många svarar an, som Maitreya alltid har sagt att han vet att vi kommer att göra: "Mitt hjärta säger mig ert svar och gläds."

## Vänd vågen av hat

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (november 2001)

En period av kris har sänkt sig över världen, en som kommer att föra många nationer samman på ett nytt sätt. Ömsesidig rädsla för terrorism har åstadkommit vad som annars skulle ha tagit årtal av tålmodiga ansträngningar för att uppnå. Ännu mer slående är att orsakerna till terrorism - såren, förbittringen, den förvirrande förtvivlan hos miljoner i öst – börjar klarna för många amerikaner, och möjliggör en bredare syn på den senaste tidens händelser, och uppmanar till försiktighet i gensvaret. Framför allt gör sig en ny anda av samarbete påmind, en ny känsla av ansvar gryr i medvetandet hos många, både i öst och väst.

Således har denna fruktansvärda attack, som dödade och lemlästade så många i ett slag, tänt de förändringens eldar som i högsta grad behövs i den här världen, och tvingat dem till handling som hindrade detta. Ur detta brutala brott kan det därför komma en större förståelse för behoven av rättvisa och frihet och rättssäkerhet hos män och kvinnor överallt.

Genom de normer som tillämpas av människor, har denna tragedi tvingat stormakterna att samla sin militära makt och slå tillbaka i självförsvar. Mer storsint vore visheten i att öppna spannmålsmagasinen och bankerna på vid gavel, för att visa förståelse för problemen, och viljan till gottgörelse. Eftergifter är inte svaret, men krig är inte heller det. Endast genom rättvis och öppen rättegång inför världen kan människors skuld eller oskuld bli känd.

Endast genom godkännandet av ett visst ansvar för de villkor som driver människor till dessa barbariska handlingar, kan dessa övervinnas. Människor som inte har något att förlora sätter föga värde på andras liv eller sitt eget.

Råden som vi, era Äldre Bröder, erbjuder till människor är således: sammankalla alla parter kring de problem som ligger bakom handlingarna. Avstå från desperat hämnd och öppna dörren för dialog. Gör en uppriktig ansträngning med att förstå klagomålen hos otaliga miljoner människor och hjälp därigenom till att förändra deras liv och sinnen. De rika kan inte längre påtvinga sin vilja uteslutande genom rikedom och vapen, fördelning av resurser är oundvikligen den enda vägen till rättvisa och fred.

Ta nu denna möjlighet att rätta till felen i det förflutna, och avlägsna terrorns och illdådens stigma för alltid. Maitreya vakar och väntar på tillfället att framträda. Hans stora hjärta frigör den kärlek som tröstar och skyddar alla som kan svara an; Hans upplyfta hand välsignar alla som kommer i närheten. Ta denna, hans kärlek, och vänd vågen av hat.

*November*

## **Det slutgiltiga valet**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

När mänskligheten till sist inser dårskapen i nuvarande fascination för våld och krig och överger behovet av att utföra våldshandlingar, kommer den att genomgå en anmärkningsvärd förändring. De första tecknen på denna mycket välkomna förändring i det mänskliga beteendet kan ses hos de miljoner som nu marscherar för att fördöma krig och mana till rättvisa och fred. Dessa spontana och världsomfattande demonstrationer är ett säkert tecken på att mänskligheten nu är redo att ge upp det förgångna och med rätt ledning, ändra riktning. Denna stund närmar sig snabbt.

Mitt under nuvarande traumatiska och stressande förhållanden kommer en ny framtidsvision framträda i hjärtat och sinnet hos de miljoner, som i högre eller lägre grad, svarar an. Människor blir medvetna om nödvändigheten av fred, om mänskligheten ska överleva. Få är de som i sina hjärtan tvivlar på detta, hur mycket de än må vara indragna i krig. Så är allt upplagt för mänsklighetens slutgiltiga val.

För den genomsnittliga åskådaren är världen splittrad och dominerad av de som inte delar tanken på fred, och som bara ser möjligheter till rikedom och makt i varje eldsvåda. Även om dessa är många, så är majoriteten av människorna trötta på krigets meningslöshet, och söker strategier för att sätta stopp för sådan dårskap för alltid. I deras hjärtan brinner hoppet om en ny tid med fred och framsteg för alla. Dessa människor representerar världens hopp i varje land. Det är till dem Maitreya kommer att vända sig vid sitt framträdande. Det är till dem Han redan nu, presenterar framtidens vision. Många miljoner människor kommer snabbt svara an på Hans rådgivning och tända hoppets ljus hos alla.

Så kommer Maitreya att övertyga människor att ytterligare hänsynslösa strider är meningslösa och farliga. Att dagens problem är globala och inte kan lösas med krig. Att enbart samarbete kommer att ge människor fred och välstånd. Att bara som bröder kan de, hand i hand, träda in i den nya värld som väntar på deras omsorg.

Så kommer människor besluta sig för att vända ryggen åt avgrunden. Så kommer de att uppvisa sitt val till liv och glädje, och med hoppet tänt i ögonen, tillsammans börja uppgiften med att återuppbygga denna värld.

Beslutets tid är nära, nästan inpå oss. Maitreya är redo, angelägen att visa vägen, att peka ut riktningen. Miljoner väntar på Hans råd och inspiration, visdom och kärlek. Maitreya kommer att garantera allas framtid.

### **Redaktörens anmärkning:**

*Sorgligt nog, i ljuset av nuvarande konflikter i ett antal områden i världen, så finns behovet av att upprepa uppmaningen till mänskligheten att för gott avhålla sig från krig och konflikter. Lyckligtvis för världen, och för de som sitter fast i våldet och dess konsekvenser, så gör många invånare över hela världen ett korrekt val: vänder sina ryggar mot krig, och välkomnar de som flyr från det.*

**Share International** har beslutat att återge denna artikel av Benjamin Cremes Mästare, skriven 2004 med vetskapen om att fler och fler människor ser att "ytterligare hänsynslösa strider är meningslösa och farliga." och att de "uppvisar sitt val till liv och glädje"

*Oktober*

## **Världen är redo**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart, mycket snart nu, kommer människor att förstå makten som ligger oanvänd i deras händer. De kommer att se att de har förmågan att förändra kvaliteten på sina liv. De börjar förstå att frihet, rättvisa och riktiga relationer, sinsemellan, är väsentliga för människans liv. Många efterlyser de strukturer som kommer att säkerställa skapandet av detta välsignade tillstånd.

Detta klargör för Maitreya att världen är redo för den nya ordningen. Människor borde därför använda den begränsade tid som finns tillgänglig för att göra hans närvaro känd och på så sätt bereda hans väg.

*September*

## **Övervinna fruktan för förändring**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Många väntar på Världsläraren med en tilltagande tro på att Han kan lösa de problem som människorna uppfattar som så ohanterliga. De känner att de kan lita på hans kloka omdöme och erfarenhet. Att så är fallet kan inte förnekas. Han är verkligen en vis rådgivare och människorna borde lyssna med förtroende till hans råd. Men Lagen begränsar i vilken mån han kan ingripa i människornas angelägenheter. Människor borde veta att Lagen förbjuder användandet av tvång - människans fria vilja får inte överträdas. Följaktligen måste människan själv ta beslutet om förändring, som Maitreya

har sagt: "Jag är endast planens Arkitekt. Ni, mina vänner och bröder, är de beredvilliga byggarna av den Strålande Sanningens Tempel."\*

När människorna ser Maitreya, kommer han att lära ut fredens och kärlekens väg: endast genom manifesterandet av fördelning och rättvisa, kommer de båda att kunna upplevas. Således erbjuder han, på enklast möjliga sätt, lösningen på människans dilemma.

Redan nu finner människan att hennes strukturer fallerar. Hon kan inte förstå varför kriminaliteten, mitt i överflödet, växer fram och hotar. Hon kan inte förstå varför inte alla människor, mitt i överflödet, är lyckliga. Hon kan inte se att människor lever i rädsla och därför inte känner något hopp.

Försiktighet och rädsla för förändring hämmar realismen och människor kämpar med uttjänta och sönderfallande strukturer. De verkliga och brådskande problemen undgår dem och leder människan närmare stupet. Rädsla genomsyrar människans varje handling och tanke; enbart detta gör förändringen både svår och mer än någonsin nödvändig.

Rädsla genomsyrar människans varje handling och tanke; enbart detta gör förändringen både svår och mer än någonsin nödvändig.

Ni kommer att finna att Maitreya kommer att råda till förändring, men önskan om förändring måste finnas hos människan själv. På så sätt kommer människan bestämma hastigheten och omfattningen på omvandlingen, och då kommer också Lagens påbud följas.

Maitreya kommer att bemöta människors rädsla och hjälpa dem att dräpa detta månghövdade monster. Han kommer att visa dem att de inte har någonting att frukta förutom rädslan inför att bygga den nya världen.

Många tvivlar kanske idag på att detta kan åstadkommas men Maitreya vet att miljarder längtar efter de förändringar han förespråkar, för den värld han förutser. De inväntar endast hans ord, hans röst, hans mening till rättvisa. Till uppbyggandet av den nya världen kommer mäns och kvinnors hopp överallt att färdas. Deras urgamla önskan om fred och rättvisa kommer, till sist, finna sin fullbordan. Dessa önskningar och tankar träder redan fram, fyller redan människors hjärtan och sinnen och skapar framtiden nu.

Dessa önskningar och tankar träder redan fram, fyller redan människors hjärtan och sinnen och skapar framtiden nu.

Världen är redo, som aldrig förr, för Kristus framträdande. Ingenting kan hindra denna betydelsefulla händelse. Även nu görs den sista förberedelsen. Snart kommer Kristus, Maitreya, Världsläraren, själva Kärlekens Herre, röra sig öppet bland oss.

- Message No. 65, *Messages from Maitreya the Christ* (Share International)

*Juli / augusti*

## **En omvälvande ny tid**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

För en del människor kommer följande månader att kännas som de svåraste de har varit med om, vilket får dem att söka efter ännu en strimma av hopp, ett andrum från krafter som de känner sig oförmögna att hantera.

Samtidigt kommer det för andra att innebära en ökad känsla av uppfinningsrikedom och kreativitet, hur överkligt det än kan tyckas. Allt rör sig snabbt in i den Nya Tidsåldern med påverkan från Vattumannens energier, oavsett hur man tolkar denna händelse. Effekten kommer verkligen att vara kraftfull.

Hur bör då människor gensvara? Betrakta detta som ytterligare ett steg i riktning mot den Nya Tiden och se samtidigt fram emot den store Herrens framträdande. Öppna hjärtats och sinnets portar och var beredd att möta den nya tidens omvälvande händelser.

*Juni*

## **En gåva från den Högste**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Människorna står inför en uppenbarelse, som snart kommer att svepa bort disharmoniska yttranden och attityder. De kommer att mer klarsynt förstå meningen och syftet med sin existens, och det sätt på vilket den vetskapen väcks i deras medvetande. Snart, mycket snart nu, kommer människor att mogna, som över en natt.

Den nya kunskapen kommer att dämpa och överraska många, men inspirera och upplysa dem så att det sker en fullständig anpassning av deras förståelse. Det här kommer att ge ett nytt värde till det som människor kallar livets mening och syfte. Ett större allvar och en större glädje kommer att genomsyra deras föreställningar och handlingar och gradvis föra dem alla tillsammans in i en ny världsordning. Den tiden är inte långt borta. Den Store Herren är angelägen att framträda och välsigna världen med sin öppna och erkända närvaro.

Frukta inte. En ny värld är i vardande, och den kommer att återställa människors tillit och mod på samma gång.

*Maj*

## **Tecken på det nya**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart kommer det att bli tydligt för människor att de tecken som de letar efter uppenbarar sig. För vissa kommer dessa tecken att tyckas ofrånkomliga och välkomna. För andra kommer de att ses som upplösningen av allt som de håller kärt.

I själva verket kommer de att vara tecknen som utmärker det nya, och är endast det yttre uttrycket för de djupgående förändringar som sker. Med tiden kommer de flesta vara överens om att mycket var fel i den gamla världen, som nu snabbt är på utgående, och måste offras för ett bättre uttryck för människans natur och förmågor.

Snart kommer därför de förändringar som är förebådade av dessa tecken att uppmärksamma de skarpsynta bland människorna, om att vi går in i en ny världsordning, en som alla kan vara stolta över.



*April*

## **En rättvis lag**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Människor lever i en föränderlig värld och måste acceptera detta som norm. För somliga ter sig dessa förändringar hotfulla och ovälkomna medan de för andra, särskilt de unga, kommer att välkomnas med öppna armar. Var förvissad om att de är till det bästa, oavsett er inställning, för de speglar tidens behov och är oundvikliga och rättvisa.

Människor bör inse att de själva skapar förutsättningarna, för hur dessa förändringar påverkar deras liv. När denna insikt bär frukt, kommer en smidigare övergång till den nya tiden bli norm.

Vårt råd till människorna är: Fortsätt inte att beskylla osynliga krafter utan inse er egen del i skapandet av förändringarna i vår tid. Var förvissad om att dessa omvandlingar kommer att medföra hänförd glädje.

*Mars*

## **Det nya träder fram**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Den närmaste tiden framöver kommer att förbrylla många, så snabba blir de politiska, ekonomiska och sociala förändringarna som kommer att manifesteras och så ofta kommer dessa förändringar att inträffa.

För många kommer det största gensvaret vara oro och förvirring. Nyfikna eller skrämda av karaktären och omfattningen av dessa förändringar, kommer många se dem som tecken på ett samhälle under omvandling, medan andra

kommer att frukta och ogilla det nya som manifesteras. Människor överallt kommer att agera försiktigt, osäkra på vad som är den rätta riktningen för dem att ta.

Inte länge till, emellertid, kommer människor att agera på detta sätt. De kommer att tycka att det verkligen är en föränderlig värld de lever i, som utmanar deras övertygelser och värderingar.

På så sätt kommer människor att börja etablera det nya ur det gamla och visa sin växande förmåga att svara an på tidens utmaningar.

*Januari / februari*

## **Det kommande året**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Någon gång mot slutet av detta år torde människor få se början på en förändring i skilda delar av världen. Sådant som har betraktats som skadligt kommer i slutändan betraktas som gynnsamt.

Sammantaget kan hunger och hat mycket väl börja avta från att dominera sidorna i våra nyhetstidningar.

En mer lågmäld ton kommer åtminstone att börja ersätta den nuvarande vreden och grymheten mellan olika stamgrupperingar. Missta er inte, detta är inte slutet på vedermoderna. Somliga kommer att möta oönskade prövningar framöver, men så måste det vara, för de har själva skapat de situationer som framkallar det.

Men detta kommer dock inte att pågå länge. Vattumannens gynnsamma energier påskyndar förnyelseprocessen och detta borde ses som grundtonen för framtiden.

Människor överallt väntar på förändring, och förändring kommer de att få, vare sig den är välkommen eller inte.

Räds inte, för allt är till det bästa.

# 2014

*December*

## **Uppmaning till förnuft**

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart kommer den tid då människor kommer inse att det mest akuta problemet som denna generation står inför, är den ekologiska obalans som hotar stora delar av Jorden. Som ni vet, är människorna oense när det gäller omfattningen av detta problem, men om inte deras uppmärksamhet hålls stadigt på detta ekologiska dilemma, är framtiden för många satt på spel.

Snart kommer många grupper att inse omfattningen av denna fara och att det från år till år är ytterst lite som skiljer dem från katastrof. De krafter som har släppts lösa genom den globala uppvärmningen är nu långt bortom de styrmedel som finns tillgängliga för människan.

Lyssna därför, medan det fortfarande finns tid kvar. För vattnet stiger obevekligt och människor spelar tanklöst med sin framtid.

S.O.P – Save Our Planet (Rädda vår planet)

*November*

## **Budskap från Maitreya**

När människorna ser Mig för första gången och känner Mig för den Jag är, kommer de att märka av en förändring inombords. Många kommer för en tid att återvända till barndomens glädje och därigenom uppleva världen som en bättre hemvist. Många kommer att känna sig styrkta i sin önskan att tjäna och stå i främsta ledet för förändring. Det är dessa människor Jag kommer att vända mig till, för uppgiften att förnya människors livskraft och glädje. Tro, om ni kan, att Jag är med er, redo att använda Min kraft för er skull. Tro, om ni kan, Mina vänner, att Jag ivrigt inväntar dagen för Mitt öppna framträdande.

- Maitreya, Världsläraren, 7:e oktober 2014

*Oktober*

## **Splittringens Svärd**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Många människor tror, att trots Maitreya närvaro i världen, så blir allting mer hotande och instabilt än tidigare. De undrar vad Hierarkin gör för att lätta på de många problem och svårigheter som gör dem rädda och oförberedda inför dagens ökande spänningar.

Sanningen är att världen verkligen blir förberedd. I tider av stora spänningar och förändringar ser människor på problemen, med den begränsade syn som de oundvikligen har, på samhällets verkliga tillstånd.

Mänskligheten föreställer sig att alla dessa händelser har samma påverkan och betydelse för framtiden, medan sanningen, som bara Mästarna kan se, är

helt och hållet annorlunda. Mästarna ser händelserna som om de utspelar sig på en plan yta, och enbart som potentiella möjligheter.

De vet att några kommer att påverka och skapa förändring i världen, medan andra endast kommer att avklinga, utan att ha åstadkommit någon förändring alls.

Mänskligheten, med sitt begränsade perspektiv, ser på alla dessa händelser som om de kommer att påverka deras framtid, men detta är verkligen inte fallet. Ur Mästarnas perspektiv har mänskligheten aldrig varit så redo för den nya värld, som framtiden kommer att medföra. Mänskligheten har aldrig varit så nära en tid av inspiration och beredvillighet, att arbeta för det gemensamma bästa.

När Kristus sa att han skulle återvända (vid en tidpunkt som vi minst anar), skulle han inte komma med milda ord om bedräglig fred, utan med ett svärd, Splittringens Svärd, som skulle komma att skilja far från son och broder från broder. Det är just den effekten av Splittringens Svärd, som vi bevittnar idag.

Maitreya kärleksenergi stimulerar alla: den som ger kärlek, och arbetar för rättvisa och fördelning, men också den som orsakar splittring, söndring och girighet i världen. Genom den tydliga motsättning som Splittringens Svärd skapat, kan människor på detta sätt nå ett sant val för framtiden - alla människors framtid, de fattiga och hungrigas likväl som för människor med pengar och de som ödelägger freden i världen. Var och en av oss måste välja på vilken sida av denna skiljelinje vi finner vår sanning.

## *September*

# **Vägen framåt**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Välkommen till festen. När vi nu står på tröskeln till den Nya Tidsåldern undrar människor vad som väntar dem. Som många känner till så är världen delad i två grupper, ungefär lika stora. Den ena uppvisar det som karakteriserar Fiskarnas Tidsålder, som nu snabbt avtar.

Denna tidsålders främsta kännetecken, den kraftfulla individualiteten, som nu visar sig över hela världen, har idag blivit vår största fara som hotar framtiden för oss alla. Så tävlar nu nationerna utan barmhärtighet, den största och starkaste kräver lejonparten.

Vattumannens välgörande energier gör sig emellertid dagligen mer och mer kännbara, och flyttar människan bort från avgrunden.

Miljoner människor känner nu att mänskligheten är En, att det bara är genom att arbeta tillsammans för allas bästa som mänskligheten kan överleva.

Denna nya och klokare insikt vaknar i människor överallt, och visar vägen till framtida harmoni. Detta uppvaknande kan inte stoppas eller ledas i annan riktning, för bakom det står Syntesens, Jämviktens och Sammansmältningens stora Herrar. På så sätt kommer den nya ordningen att inledas och den store Herren Maitreya visar vägen.

Tiden är nu nästan här. Var uppmärksam, sov inte och missa inte Hans Anrop.

*Juli / augusti*

## **Den nya omgivningen**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När Mästarna börjar sin historiska återkomst till den vardagliga världen kommer de att få mycket att göra för att kunna fungera på ett bra sätt i den nya omgivningen. Som många känner till, är telepati deras normala sätt att kommunicera, men när de nu ska arbeta tillsammans med människorna, kommer de åter att behöva lära sig den sedan länge bortlagda förmågan till mänskligt tal. Många av era Äldre Bröder arbetar redan intensivt med problem på det fysiska planet. På detta sätt kommer en större grad av tillit och lätthet i arbetet att skapas.

Många Mästare har dessutom haft liten, eller ingen, direkt kontakt med mänskligheten under århundraden och de kommer att finna situationen och arbetssättet helt nytt. Naturligtvis är de flesta Mästare mycket anpassningsbara och lär sig snabbt, men oundvikligen kommer en del att finna det ovanligt och verkligt ansträngande att arbeta på de yttre planen.

Under många år har vissa Mästare utbildat en stor grupp lärjungar i det svåra arbetet att förverkliga de politiska och ekonomiska planerna för den nya civilisationen. Dessa tränade män och kvinnor, demokratiskt framröstade, kommer att konkretisera och förverkliga planerna som kommer från Hierarkins äldre medlemmar. På så sätt kommer återuppbyggandet av

världen att fortgå obehindrat, allteftersom människors behov erkänns och accepteras. Återuppbyggnadsarbetet är omfattande och erbjuder människor ett verksamhetsområde för tjänande som aldrig förr. Oräkneliga miljoner människor som lever i fattigdom och nöd måste bli de första att få del av bistånd från ett katastrofprogram, i en skala som ännu aldrig prövats.

Gradvis kommer våra gigantiska städer att ersättas av mindre, med ett överflöd av trädgårdar och parker. Dagens fula slumområden kommer att ersättas av varierande områden för stimulans och rekreation. En av de tydligaste skillnaderna kommer att vara frånvaron av luftföroreningar och smog. I städer och på landet kommer frisk luft att verkligen vara frisk. Resor kommer att ske snabbt och tyst och de längsta resorna blir korta och behagliga, och tröttheten kommer att försvinna.

Naturligtvis kommer allt detta att ta tid att förverkliga, men steg för steg kommer sökandet efter skönhet att bli grundtonen för vår existens. Fri, obegränsad energi, som ägs av alla och delas av alla, kommer att garantera denna transformation. På så sätt kommer Den Nya Tidsåldern att tillkännages, och mana alla människor till att ge sitt bästa för att tjäna Planen.

*Juni*

## **Ett riskabelt spel**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Närhelst människor tar ett beslutsamt steg mot riktiga relationer, så finns det alltid andra som tar ett lika beslutsamt steg mot konfrontation. Massorna arbetar, ja till och med dör, för att få större frihet och rättvisa; medan andra krafter hotar freden genom cyniska försök att befästa sin alltmer minskande makt. Under tiden ser den övriga mänskligheten på och bävar, de bevittnar med rädsla en återupprepning av det gamla hatet som man trodde var förkastat och övervunnet.

### **Sunt förnuft**

Vi, era Äldre Bröder, ser också noggrant på detta farliga spel, men frukta inte. Vi vet att det sunnda förnuftet kommer att tvinga fram ett accepterande av åtminstone en osäker fred, med vinst och förlust mer eller mindre i balans.

Från och med nu kommer detta scenario att upprepas över hela världen, där stormakterna försöker behålla, eller till och med utöka sin makt. De vet emellertid att de måste göra detta försiktigt för att inte äventyra det rådande läget.

## **Fred och välfärd**

Hur länge kan nationerna spela detta meningslösa spel? Den enda förnuftiga vägen är att arbeta tillsammans för fred och välfärd för alla. Endast på detta sätt kommer de att förbereda sina folk för fredens glädje, rättvisans framgång och lyckan av riktig fördelning.

*Maj*

# **Den nya civilisationen**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

I början av denna Nya Tidsålder som håller på att födas, är det svårt för många att föreställa sig den slags civilisation och kultur, som kommer att välsigna de följande århundradena. De flesta försök att göra detta förblir insnärjda i en materialistisk syn; sällan ser man försök som omfattar mänsklighetens strävan efter ett liv med andlig mening och andligt uttryck.

Låt oss försöka föreställa oss framtiden med den nya civilisationen och kulturen. Snart kommer de första stegen att tas i riktning mot den nya ordningen. Snart kommer de nya riktmärkena att fastställas, vilka anger vägen framåt för mänskligheten. I början kommer förändringarna att ske gradvis, men efterhand kommer allt att omformas allt snabbare.

Låt oss granska naturen hos de beståndsdelar som den nya civilisationen kommer att bestå av. Den nya tidens mest framträdande inställning kommer att vara försöken att skapa riktiga relationer och att uttrycka god vilja. Ett hållbart skifte i betoningen från individen till gruppen, kommer att omorientera mänskligheten längs mer fördelaktiga linjer, och det kommer att avspeglas i skapandet av strukturer som är mer i enlighet med Guds Plan. Ett ytterligare kännetecken för framtiden kommer att vara en önskan att bättre lära känna Guds natur och att komma i en närmare relation med Gudomligheten. Från att ha varit i periferin i människors liv, som är fallet idag, kommer detta mål att bli dominerande i miljontals människors liv. Detta nya närmande till Gud



kommer att följas av en ny vörndnad för livets alla manifestationer, vilket kommer att få människor mer i överensstämmelse med de lägre rikena. Denna nya ansvarskänsla för de lägre rikena kommer att påskynda deras utveckling och på så sätt tjäna Planen.

Ett nytt sätt att se på vetenskapen kommer snart att öppna vägen för en total förändring av människans attityd till den Verklighet vi lever i. Den nya vetenskapen kommer att visa mänskligheten att allt är Ett, att varje del som vi är medvetna om, är nära förbunden med allt annat, att detta förhållande styrs av vissa lagar, matematiskt bestämda, och att inom varje del finns potentialen till Helheten. Denna nya kunskap kommer att transformera människans upplevelse av världen och av varandra och bekräfta sanningen att Gud och människan är Ett. På så sätt kommer den nya vetenskapen att demonstrera människans gudomlighet och kommer att leda till etablerandet av den Nya Världsreligionen. Den gamla splittringen mellan religion och vetenskap kommer att helas och en ny impuls ges för människans andliga utveckling.

I detta bördiga klimat kommer människans psykiska krafter att utvecklas naturligt och den oändliga potentialen i människans medvetande kommer att bemästra tid och rum och kontrollera själva universums energier. Den mänskliga andens resurser är obegränsade. I ett crescendo av uppenbarelser, kommer härligheten hos de osedda världarna att uppenbaras inför människans förvånade blick och den fulla storheten av den gudomliga skapelsen att inses.

Allt detta väntar människan när hon står på tröskeln till upplevelsen av Vattumannens Tidsålder. "Livets vatten" från Vattumannen, givet till henne av Kristus, kommer att väcka det sovande gudomliga medvetandet i henne, och visa den Gud som hon är. Under den visa vägledningen av Kristus och hans Bröder kommer människan att uppnå den fulla storheten av uppenbarad gudomlighet, som är hennes medfödda rätt om hon bara visste det.

Steg för steg, århundrade efter århundrade, kommer människan att bygga en civilisation som kommer att visa den växande gudomlighetens förverkligande, en kultur i vilken den gudomliga skapelsens skönhet kommer att uttryckas i alla sina aspekter, en spegel i vilken den Gudomliga tanken kommer att reflekteras i all sin härlighet.

På så sätt kommer människan att inta sin rättmätiga plats i tingens ordning enligt den Gudomliga Planen. På så sätt kommer människan, inspirerad av Kristus, att omforma denna värld – splittrad av fruktan, dogmer och hat – till det som styrs av Kärlekens Lag, där alla människor är bröder, där allt som gäller den gudomliga naturen engagerar människans uppmärksamhet och styr hennes liv. På så sätt kommer människans drömmar om gudomlighet att förverkligas, hennes potential att uppnås och hennes öde att uppfyllas.

*April*

## **Problem som behöver tas om hand**

Mästaren – genom Benjamin Creme

Utan risk för att bli motsagd kan man säga att allt inte står rätt till i världen. Till exempel växer klyftan mer och mer mellan de mycket rika och de hopplöst fattiga. Denna extrema obalans är inte hälsosam för något samhälle. Visserligen delar några få medlemmar av den rika gruppen verkligen med sig av sitt välstånd till de fattiga, men i allmänhet strävar de mycket rika efter att bli ofantligt rika, till allas nackdel.

Den ständigt ökande kommersialiseringen av varje aspekt av livet idag, är i sig själv en "tidsinställd bomb", vars sprängkraft kommer att få den nuvarande ekonomiska strukturen på knä. Denna tid ligger inte långt borta. Så stora är spänningarna orsakade av denna djupgående materialism, att jämvikten är ansträngd till bristningsgränsen. De flesta människor är omedvetna om dessa krafter, så djupt involverade är de i uppbyggandet av denna anspänning.

På grund av detta kommer mänskligheten att presenteras för den enda naturliga vägen: att införa principen om fördelning. Alltmer drivs mänskligheten mot denna insikt, hur långt de än är från att den faktiskt manifesteras.

Samtidigt fortsätter de ekologiska problemen som världen står inför att nå klimax. De flesta länder erkänner idag att den globala uppvärmningen är allas problem. Frågan som delar nationerna är om och i vilken utsträckning människan är ansvarig. Den klokaste vägen som människan kan följa är att anta att de är ansvariga för det mesta av belastningen på klimatet och att vidta alla praktiska åtgärder för att rätta till problemen. Några nationer gör förvisso så, men inte alla. Vårt råd är att mänsklighetens handlingar, och brist på handlingar, är ansvariga för 80 procent av problemen och att människan för sin egen och sina barns skull inte får spara på någon ansträngning för att lätta på belastningen. Var förvissad om att vi kommer att hjälpa dem, men de måste ta sitt ansvar.

I och med kollapsen av världsekonomin kommer människor att inse att de hör samman. Denna insikt kommer att ha en djupgående effekt på deras attityd till krig. De kommer att inse att de är sammanbundna i en kamp för

överlevnad, och Maitreyas ord kommer att ljuda ännu högre i deras sinnen. Fördelning, rättvisa och frihet kommer att växa i människors sinnen som kraftfulla symboler för framtiden, som självklara rättigheter för alla och vägen till riktiga relationer.

## *Mars*

# Vägen till fulländning

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Inom varje man och kvinna, finns en Gud, ännu så länge potentiell, men evig. När de går igenom upplevelserna i det vi kallar livet, så gör de en resa, vilken slutligen visar sig ha varit ett steg mot enhet med denna Gud, och de inser då realiteten av denna gudomlighet, de inser att den är Själen, vårt högre Jag.

Hittills har vår kunskap om Själen kommit från religiösa texter. Dessa har givit människan intrycket att Själen är fjärran från henne själv, någonting som kan kännas igen och tillbes på avstånd. När människan emellertid utvecklas, så börjar hon förstå, att hon är Själen, en högre och renare aspekt av henne själv, men ändå hon själv. På så sätt utvecklas en människa och fördjupas i insikten om sitt sanna väsen och syfte.

Idag är tusentals människor medvetna om att de gör en sådan resa; för dem fördjupas meningen i livet och de söker efter större insikt och erfarenhet. Så söker de sig till slut till meditation och genom detta utövande gör de en stor upptäckt. Steg för steg blir de förvissade om att de är Själur och att Själen inte är någon avlägsen idé, utan deras innersta väsen. Gradvis förändras tempot i deras liv, och en djupare mening och ett djupare syfte förstärker allt de gör. På så vis går människor framåt på sin resa mot fulländning, och återspeglar alltmer Själens gudomlighet och visdom.

Alla gör en sådan resa på sitt eget sätt, några snabbt och ivrigt, andra mer långsamt och är mindre säkra på vägen. Men alla passerar slutligen genom de olika portar, som markerar deras framsteg på vägen. Idag görs denna resa av miljontals människor, som inte alls vet om att vägen existerar, men likväl svarar an på sin Själens kallelse och beträder vägen. De känner tidens behov och söker att möta dessa, och på så sätt spela sin roll.

Vare sig de vet det eller ej, så svarar de an på Maitreyas kallelse genom sina Själar, och ger sig in i striden för att fylla denna värld med sin glöd och sitt mod. De kommer att finna att deras ansträngningar inte har varit förgäves.

## *Januari / februari*

# **Den kommande glädjen i Vattumannens tid**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor ser tillbaka på denna tid, kommer de i misstro att förundras över de grymheter och lidanden, som de tolererat så länge. Några kommer att anklaga och kräva bestraffning och gottgörelse. Men människor kommer att finna att Maitreya, tvärtom, kommer att råda oss annorlunda. Han kommer att visa, att rättvisa, liksom fördelning och frihet, är gudomliga principer. Vedergällning är inte hans väg, den leder bara människor tillbaka till det förflutna.

När människor inser detta, kommer de att överge sin längtan efter hämnd, och inspirerade av Maitreya och hans grupp av mästare, kommer de med iver att ta itu med den oerhörda uppgiften att förändra.

De förändringar som krävs, är naturligtvis omfattande och kommer att få sina prioriteringar. Miljontals människor som nu svälter och lever i misär, eller har flytt på grund av krig, kommer att vara de första att bli befriade från denna vånda. Principen om fördelning, på vars gudomliga rättvisa framtiden vilar för denna planet, kommer att sättas i första rummet. När människor väl bedömer vad som åstadkommit, kommer de sorgset att undra, varför principen om fördelning tog så lång tid att nå deras hjärtan.

På så sätt kommer människor att mogna när de begrundar sina tidigare misstag i ljuset av de nya landvinningarna. Detta kommer att påskynda deras beslutsamhet att utforma en ny värld ur det snabbt bleknande förgångna.

Mästarna kommer att inspirera oss till ett nytt sätt att leva, ett sätt som alla människor kan dela och som alla kan vara en del av. En växande känsla av broderskap och samarbete kommer att medföra en ny glädje i deras uppgift. Allt eftersom tiden går kommer denna nya attityd till arbete och till varandra, att förebåda den strålande glädje som Vattumannens tid medför.

# 2013

*December*

## **En plan för fördelning**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor tänker på rättvis fördelning, ser de det oftast ur ett personligt perspektiv. De ser framför sig en situation, där de personligen förväntas ge ansevliga summor pengar till människor långt borta, som de inte känner eller bryr sig om att lära känna. Men principen om fördelning kan i själva verket bara organiseras genom en global process.

Det finns flera sätt att uppnå detta, antingen helt eller delvis. Vi, era Äldre bröder, anser att följande är den mest praktiska, enklaste och mest rättvisa metoden av alla, en metod som om den antas, skulle tillfredsställa största antalet människor. Vi föreslår att varje nation ombeds att göra en inventering av sina tillgångar och sina behov, vad de producerar själva och vad de måste importera. Varje nation skulle sedan uppmanas att, som en gemensam resurs, ge det de har i överskott och på så sätt skapa en omfattande internationell resurs som alla kan få ta del av. Naturligtvis skulle de stora utvecklade länderna ge större bidrag, men alla skulle skänka av det överskott de kan undvara. Denna plan tilltalar oss på grund av dess enkelhet och rättvisa; den skulle naturligtvis ta tid att förverkliga, men Vi förutser en tid när detta kan uppnås.

Det finns många välutbildade organisatörer och administratörer, för vilka detta arbete skulle ge ett välkommet tjänande för världen. Allt skulle ske under överinseende av en Mästare eller åtminstone en tredje gradens invigd, för att

garantera allas förtroende. På så vis skulle fattigdomens och nödens gissel upphöra i ett enda slag. Miljontals människors hjärtan och liv skulle lyftas i glädje, och de som delade med sig för första gången skulle känna en djup och tillfredsställande lycka, som de kanske varit rädda att känna.

Endast på detta sätt skulle den tillit skapas som är en förutsättning för att få ett slut på krig och terrorism. Utan den tilliten kommer det aldrig att bli fred. Utan fred skulle mänsklighetens framtid verkligen vara dyster. Därför är någon form av fördelning nödvändig för att vi ska kunna överleva. När majoriteten av mänskligheten inser detta, kan de största problemen i världen lösas.

Principen om rättvis fördelning börjar tränga in i medvetandet hos många grupper över hela världen. Steg för steg närmar sig människorna denna insikt. Maitreya påminner alla som hör Honom, att endast fördelning kan ge en lösning på våra problem. Alltmedan veckorna och månaderna går, kan man se människor brottas med sina problem, för att mer och mer upptäcka att rättvis fördelning är nyckeln till deras framtid.

## November

# Förändringens dynamik

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Om människor kunde se de extraordinära händelser, som sker idag i många delar av världen, skulle de inse att Tillkännagivandets dag inte kan vara långt borta. De skulle se tusentals människor som marscherar för att kräva en förändring, ett bättre liv och en ny inställning till livet, som kommer att garantera arbete och föda till deras familjer, den sjukvård de behöver och rätt till medbestämmande i deras egen framtid.

Det görs nu upp många planer, som kommer att uttrycka dessa idéer: grupper och individer över hela världen skapar planen för en ny värld. En del är för hysteriska för att tas på allvar, men många är väl genomtänkta och erbjuder värdefulla förslag som kan skapa de nödvändiga förändringarna.

Vi, era Äldre Bröder, blir mycket uppmuntrade av dessa händelser, som klart uttrycker hur beredda människor är på förändring. Naturligtvis finns det fortfarande många som är rädda för framtiden och skrämde inför förändring,

men de transformerande krafterna är nu så starka att förändringar kommer att ske, vare sig människor är redo eller ej.

Dessa transformerande drivkrafter får miljontals människor över hela världen att se ett bättre liv framöver: ett liv där fred, rättvisa och fördelning kommer att inta sina rättmätiga platser.

Vi har också Våra planer, som kommer att presenteras för människorna. Människans fria vilja kommer aldrig att kränkas och den hastighet med vilken dessa planer antas, kommer att följa denna lag. På så sätt kommer en transformation av livet på jorden att äga rum med ett minimum av splittring. Varje steg kommer att granskas av människor, så att mänskligheten själv ska kunna reglera förändringshastigheten.

Att alla inte är redo för en sådan förändring kan inte förnekas, men så stor är nödvändigheten för ett nytt och mer fredligt sätt att leva att förändringen måste komma, steg för steg, i rätt ordning. Bara på detta sätt kan en katastrof avvärijas.

När tvivlarna ser fördelarna som följer med denna metod, kommer de med glädje att acceptera det nya lugn och den harmoni, som kommer att sänka sig över jorden.

*Oktober*

## **Mänskligheten vaknar upp**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Inom kort, kommer mänskligheten inse att Kristus, eller någon liknande andlig person, lever bland oss. Gensvaret på de intervjuer som Maitreya hittills har givit på TV, har blivit så stort att en kraftfull tankeform nu växer fram: tron på att den välsignade tiden har kommit när den forna tidens Lärare har återvänt. Denna förväntan sveper nu fram över världen.

I många länder, t ex Brasilien, Kina och Ryssland, finns det en växande känsla av att världen mycket snart kommer att vakna upp till nyheten av att Läraren är här eller på väg. Denna företeelse beror naturligtvis på den inverkan som Maitreyas framträdande på TV har haft hittills och på det trofasta förberedelsearbetet som utförts av engagerade grupper världen över.

Denna nyhet bör uppmuntra dessa orubbliga tjänare att fortsätta sina insatser och om möjligt fördubbla dem. Vi, era Äldre Bröder, är väl medvetna om den påfrestning som dessa långvariga insatser har medfört för grupperna och Vi lovordar det arbete som pågått i många år. Det kommer snart att visa sig, att dessa insatser inte varit förgäves.

Från och med nu bör de som är engagerade i förberedelsearbetet möta en större öppenhet och beredskap för en tro på att Lärarens återkomst är nära förestående; att människor är redo för en förändring; att en ny värld håller på att formas; och att fördelning och rättvisa, frihet och glädje väntar alla människor.

## *September*

# **Framtidens två grundpelare**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Från och med nu kommer de som styr och ställer i världen, människor med rikedom och makt, att finna ett växande motstånd mot sina listiga manövrer och planer. Som svar på det växande inflytandet av Vattumannens välgörande energier, uppstår en medvetenhet om ett annat levnadssätt, där alla kan gynnas och växa och manifesteras sina förmågor och idéer för allas högsta bästa.

När allt kommer omkring finns det också en ökad förståelse för att pengar inte är någon gud som kräver hängivenhet eller vördnad; att pengar endast är ett redskap som kan användas eller inte, en bekvämlighet som har blivit en tyrann som förslavar sina herrar.

Det kommer från och med nu bli alltmer uppenbart att de gamla formerna och metoderna inte längre fungerar, och sannerligen inte är till nytta för mer än ett fåtal. Följaktligen har en stor klyfta skapats mellan rika och fattiga i alla länder, tydligare och mer markant än någonsin tidigare. De fattiga i världen kommer inte länge till att acceptera denna oheliga uppdelning. Så ännu en gång väcks hotet om revolution upp i många länder. Som Vi ser det, även om det är förståeligt, så skulle följderna av något sådant inte båda gott för människorna och skulle bara förstärka deras förtvivlan.



Vår väg är vägen för fredlig utveckling, och vi rekommenderar den till dem som fortsätter att äventyra världen. Vår väg är enkel och genomförbar; principen om rättvis fördelning är det välsignade svaret på människors missförhållanden. Rättvis fördelning kommer i ett enda slag att förändra denna värld. Många andra vägar har prövats och misslyckats. Är det inte förvånansvärt att fördelning aldrig har funnits med i människans planer?

Maitreya talar nu dagligen om nödvändigheten av Fördelning och Rättvisa, de två grundpelarna för det nya samhället i Fred och Försoning. Håll er därför stadigt till denna enkla väg och sprid glädje till allas hjärtan.

*Juli / augusti*

## **Folkets röst förebådar framtiden**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det blir mer och mer tydligt för många människor att den nuvarande ekonomiska strukturen i världen är i spillror och måste förändras. Så är t ex ekonomierna i USA, Europa och Japan stagnerade; och Kina, som nyss var den ekonomiska motorn, saktar in. Bara Indien, där miljoner fortfarande lever och dör i fattigdom, och Brasilien håller framgångens fana högt.

Det ska erkännas att detta är en mycket ofullständig syn på världens ekonomier men i stort sett förhåller det sig så att nationernas ekonomier avmattas och de vet inte hur de ska lyckas få dem att blomstra igen. De gamla knepen fungerar inte längre.

Universitetsutbildade är nöjda om de får jobb på barer; de fattiga är fattigare än någonsin och är tacksamma för soppköken, medelklassen försöker hålla ställningarna; de rika är rikare än någonsin men tycker att de betalar för mycket i skatt. Regeringar försöker, men deras prioriteringar är missriktade och deras metoder är inte längre relevanta för att lösa de problem som världen står inför.

Folket däremot, som lider av regeringarnas brist på handling eller felaktigt tänkande, ser tydligt sina egna behov. De söker frihet, rättvisa, rätten till arbete och en värld i fred, som deras familjer kan trivas och utvecklas i. Deras krav hörs mer och mer. Majoriteten av folket kommer inte mycket längre att kunna behärska den ilska och frustration som de har. De litat inte längre på ord och handlingar från regeringar, som görs i deras namn. För de har

alldeles för ofta och länge blivit lurade och bedragna på sin födslorätt. De ser detta på ett enkelt sätt, men med klar blick, och litar inte längre på de mäktiga och rikas intriger. Folkets röst har höjts och uppmanar människor att stå upp för sig själva.

Folket, klarsynta och orädda, har sett in i framtiden och ser möjligheten att deras längtan efter en rättvis och fredlig värld ska gå i uppfyllelse. De vet att det inte kommer att hända av sig själv, utan att de tillsammans med sina bröder och systrar måste ta makten att förändra i egna händer. De vet också att vägen kan vara svår och farlig men att det eftersträvade målet är för värdefullt för att de ska misslyckas med att uppnå det, för det är målet om broderskap, rättvisa, fred och ett bättre, enklare och sannare liv för alla. De vet att ingen uppoffring är för stor för att uppnå detta och de är villiga att dö för det.

Därmed kommer världens folk att återfå sin givna födslorätt till frihet och rättvisa. Så kommer folkets röst att höras högre och klarare i månader och år framöver.

*Juni*

## **Vart är vi på väg?**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det blir alltmer uppenbart att dagens ekonomiska system inte längre fungerar. Alltför många människor, ja, miljontals, är utestängda från rätten till tillräckligt med föda för att upprätthålla livet. Jordens produktionsförmåga är oerhört stor, men resursfördelningen är så bristfällig och ojämlik att miljontals lider nöd och dör i onödan. Människor vet att detta är sant och ändå görs det så lite för att förhindra detta brott.

Vart är vi på väg? Hur länge till måste de fattiga lida på detta sätt? Hur länge kan världens länder stödja denna orättvisa innan en oöverskådlig katastrof ödelägger världen?

Är det inte märkligt att människor aldrig har försökt råda bot på denna eviga, tragiska situation, där miljontals människor lider och dör av brist mitt i överflödet? Den enklaste av lösningar, kan man tycka, har de som lever i överflöd aldrig kommit att tänka på. Varför visar sig inte vanlig enkel rättvisa

vara lösningen? Att de rika måste dela med sig av de rikedomar de kontrollerar är inte bara förnuftigt och rättvist, utan nödvändigt för världsfreden och till gagn för alla om överlevnaden ska säkerställas.

Det är inget tvivel om att människor måste inse att rättvis fördelning inte bara är en god och rättfärdig tanke, utan är nödvändigt om mänskligheten ska överleva. Endast en klok och rättvis fördelning kommer att ge den fred som alla människor önskar sig. För utan rättvis fördelning kan tillit aldrig uppstå.

Var förvissad om att Maitreya själv kommer att tala om denna enkla sanning med människorna och öppna deras ögon för det goda som det för med sig. Bli en av Maitreyas många medarbetare, som söker visa behovet av fördelning och rättvisa. Kom ihåg att ingen människa är separerad och ensam, att alla människor, vare sig de vet det eller ej, är sammanlänkade med osynliga band på en lång resa av fortlöpande insikter. Ge upp separationens väg och bistå dina bröder och systrar på vägen.

*Maj*

## **De ungas strävan**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det lär inte komma som någon överraskning för en intelligent läsare att de nuvarande kaotiska ekonomiska och därav följande sociala förhållandena, enligt vår uppskattning inte kommer att vara mycket längre. Vi ser inte heller en plötslig omvandling och återgång till myten om "status quo". Miljontals människor världen över har börjat känna smaken av frihet och kommer inte att låta sig förnekas dess välsignelse länge till.

Över hela världen, speciellt bland de unga, ger man uttryck för den starka önskan efter förändring. De unga vill ha en ny sorts värld, en ny struktur som inkluderar dem och deras strävan. De strävar efter rättvisa och fördelning, meningsfullt arbete och en möjlighet att tillgodose sina familjers behov och ge dem fred. Alltför länge har de levt i fattigdom och obemärkthet, utan att kunna påverka sina egna liv.

Från och med nu måste världens regeringar verkligen ta hänsyn till dessa önskningar från den hittills tysta majoriteten, och ändra sina planer därefter. De rika "godsägarna" kommer att finna det svårt att upprätthålla de enorma

skillnaderna mellan sitt sätt att leva och den genomsnittlige "bondens", eftersom ropet på jämlikhet driver fram en förändring. Det kommer att stå klart att den nuvarande uppdelningen av den ekonomiska makten ligger till grund för instabiliteten i världens finanser.

Den gamla ordningen håller på att kollapsa och ingen regering kan stoppa denna process. De nya energierna från Vattumannen växer sig starkare, och bryter sönder den gamla korrupta och dekadenta ordningen. De som är unga, och unga i sina hjärtan, är de som först märker av denna nya strävan efter rättvisa. Önskan om rätta relationer väller upp starkt i de ungas hjärtan.

Under tiden fortsätter Maitreya sina framsteg bland nationerna, och talar fritt om behovet av rättvisa, fördelning och kärlek. Dessa idéer får många efterföljare när spänningarna, orsakade av dagens förhållanden, gör sig gällande världen över. I USA och Mexiko, i Brasilien och nu i Ryssland, klargör Maitreya för sina åhörare vilka alternativ mänskligheten har: att fortsätta den nuvarande sanslösa och giriga vägen mot undergång, eller att se världen som en, på väg till perfektion, som bröder och systrar; att se att bara fördelning och rättvisa kommer att ge oss den fred vi alla önskar och en värld som blomstrar enligt Planen, och på så sätt finna vår väg tillbaka till den Sanning och Skönhet vi en gång kände och värnade om.

*April*

## **Mästarnas roll**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Under många år har vi Mästare förberett oss för tiden för framträdandet, som nu är nära, då vi som grupp kommer att leva öppet i den dagliga världen. För en del av oss kommer det att bli en helt ny upplevelse. Många har tillbringat hela sin tid som mästare inom Hierarkin och måste nu lära sig att arbeta på ett helt nytt sätt. Att använda talet är något som de till och med måste lära sig att praktisera eftersom telepati under lång tid har varit den metod vi använt.

Till en början och under en avsevärd tid, kommer vår kontakt att vara begränsad till äldre lärjungar inom olika arbetsområden och till utbildad personal inom praktiska områden för administration, speciellt vad gäller distribution av mat. Många Mästare är specialister på administration medan andra lättare engagerar sig i undervisning. Målet är att arbeta så nära som

möjligt inom varje område, och så snart som möjligt med allmänheten. Det är viktigt att poängtera att Mästarnas mål är att stimulera och vägleda mänskligheten efter behov, men även att värna om människans grundläggande fria vilja.

Platserna för de olika Mysterieskolorna, förberedande och avancerade, kommer gradvis att bli kända, och många tusen strävande lärjungar kommer att söka sig till dem. Där kommer de att få träning för de två första invigningarna och gå in i Hierarkins allra Heligaste.

I början måste vi förvänta oss ett visst motstånd till Mästarnas närvaro och idéer, men gradvis kommer till och med den mest inbitne fundamentalist av varje religion eller tro finna det svårt att upptäcka fel i harmlösheten hos människans Äldre Bröder.

I sinom tid kommer världens städer att förskönas och omskapas. Den nya vetenskapen om Ljusets Teknik kommer att omforma industri och resande, och människors förflyttning kommer att medföra Enhet för världen. Människor från alla nationer kommer att arbeta tillsammans i grupper för att tjäna alla. Mästarnas vägledning kommer att vara tillgänglig och med vishet och varsam hand kommer de att ledsaga människorna.

Närvaron av ett fåtal Mästare kommer att ha en elektrifierande påverkan på tusentals människor, som är ivriga att tjäna världens behov och tanken på tjänande kommer att bli ett nytt livsmål för många. På detta sätt kan man förstå att en enorm omvandling kan åstadkommas på en relativt kort tid. Ett omfattande program med hjälp för de fattiga kommer att åstadkomma mirakel i länder i t ex Afrika och Sydamerika. En helt ny förståelse för det brådskande behovet att rätta till felet från det förgångna kommer att garantera en intensitet i hjälpen som inte tidigare varit känd. Hundratusentals män och kvinnor kommer att finna sin kallelse på detta sätt, inspirerade av Maitreya och Hans grupp.

Vi Mästare har endast för avsikt att undervisa och vägleda, att visa människor vägen och skydda dem från skada. Krig i alla dess former måste tillhöra det förflutna, men beslutet att så ska ske måste vara människans eget. Jag upprepar att vår uppgift är att visa vägen och göra upp planerna, men människan själv måste villigt acceptera varje steg på vägen. Frukta inte, allt kommer att uppnås. Människans framtida liv kan inte vara mer ljus.

## *Mars*

# **Ett historiskt val för mänskligheten**

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Tiden har nu kommit för mänskligheten att göra ett historiskt val. Människor kommer snart att inse att de måste ta ett ödesdigert beslut, ett beslut som kommer att bestämma framtiden för varje man, kvinna och barn, ja till och med för varje levande varelse på Jorden: ett val mellan kontinuerlig och evigt expanderande kreativitet på planeten Jorden, eller ett förödande slut på allt liv, det mänskliga och nivåerna under det mänskliga, på vårt planetära hem.

Människan har olyckligtvis upptäckt hemligheten med den ohyggliga kraften som ligger gömd i atomens kärna och har exploaterat den för krigföring. Eftersom mänskligheten är så separerad genom konkurrens, girighet och maktlystnad, är faran för utplåning på grund av misstag eller med avsikt, alltid närvarande. Mänskligheten måste därför finna ett säkrare sätt att leva.

Så kraftfull är människors och nationers individualitet idag, så splittrade har de blivit i sin kamp för överlevnad, att de har förlorat riktningen och snarast måste finna den igen för att överleva.

Därför har De Stora, era Äldre Bröder, försökt visa den enda vägen till fred. Vi säger att det är bara genom fördelning och rättvisa som man kan åstadkomma den fred som alla människor önskar i sina hjärtan. Vårt råd är verkligen enkelt, men än så länge så svårt för mänskligheten att förstå. Människor har gudomlig fri vilja och är herrar över sitt eget öde.

Vi råder er att ta den väg som leder till fördelning och rättvisa som är Broderskapets klädnad, utan den är människan inte en fullständig människa.

# 2012

*Oktober*

## **S.O.P. – Rädda Vår Planet!** (Save Our Planet)

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När man tittar närmare på den nuvarande situationen i världen, märker man två saker som är speciellt viktiga: faran för krig och den ökande ekologiska obalansen. Det finns naturligtvis många andra problem: det ekonomiska sammanbrottet som påverkar många länder, speciellt i västvärlden; den enorma ökningen av priset på mat, speciellt den huvudsakliga basfödan för många miljoner; den enorma och växande skillnaden i levnadsstandard mellan rika och fattiga.

Alla dessa problem är viktiga och kräver snabba lösningar. De två förstnämnda borde dominera alla förnuftiga människors och regeringars uppmärksamhet för de framstår som det största hotet mot människans välbefinnande. Större och mindre krig borde nu vara otänkbara, men tyvärr är inte detta fallet. Denna värld, som till och med har fått känna på krigets dårskap och meningslöshet när det är som mest fasansfullt, har ännu inte helt övergivit denna styggelse. Regeringar förleds att tro att gamla metoder, trots allt kommer att göra, att de når det åtråvärda målet. Krigsmateriel har därför blivit en outhärlig nödvändighet och en viktig handelsvara. När vapnen väl finns på plats kommer de att användas.

Mindre krig utvecklas till större krig när fler länder involveras. Större nationer använder sina allierade som ombud och krigar genom dem och på så sätt

utvidgas mindre konflikter till ett fullskaligt krig. Denna stora fara måste alla nationer överge. Den hotar människans själva existens på Jorden.

Förutom krig, så finns det ingenting som påverkar människors framtid så mycket som miljöförstöring. Några länder har förstått detta faktum och har vidtagit åtgärder för att begränsa miljöförstöringen och den globala uppvärmningen. De som orsakar störst miljöförstöring, förnekar ibland den globala uppvärmningens verklighet, trots överväldigande bevis på motsatsen. Dagligen visar klimatförändringarna, bortom allt tvivel, att planeten är sjuk och behöver omedelbara och skickliga åtgärder för att återskapa jämvikt.

Tiden håller på att rinna ut för mänskligheten att stoppa den förändring som dagligen sker på vår planet Jorden. Varje man, kvinna och barn måste vara delaktig i den uppgiften. Tiden håller verkligen på att rinna ut. S.O.P. Rädda Vår Planet!

*Läsaren kanske är intresserad av att veta att man hoppas att S.O.P. så småningom kommer att bli ett internationellt välkänt uttryck som kommer att samlas alla till åtgärder för att rädda vår planet.*